

Liturgie middagdienst 31 oktober 2010

zingen: Opw. 580 (piano)

Jezus, Hij kwam
om ons leven te geven,
daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis.
Hij gaf aan mij het eeuwige leven
door te sterven aan het kruis.

Ik zie nu zijn tranen
en zie nu zijn wonden.
Ik zie nu het bloed
Dat Hij gaf voor mij.
Dat bloed wast mij schoon
en bevrijdt van zonde.
Prijs de Heer; nu ben ik vrij!

Refrein:

Ik ben zo dankbaar, Heer
voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt
uw heil'ge naam.
En Heer, ik hou van U,
want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.

Uit liefde droeg Jezus
de straf van mijn zonden.
Hij droeg die straf
zelfs tot diep in de dood.
Nu houdt de dood
mij niet langer gebonden,
ook al was mijn zonde groot.

Want Hij is niet lang
in het graf gebleven.

De dood kon onmog'lijk
Gods liefde verslaan.
Nu troont Hij als Koning
en Heer van het leven.
Heel de schepping roept zijn naam.
(Refrein)

votum en groet

zingen: Ps. 65: 1, 2, 3

gebed

kinderlied: *Here, maak mij uw wegen bekend* (piano)

viering avondmaal:

- instelling
- gebed
- zingen: LvK 358: 5
- viering aan tafel
- dankzegging/gebed
- zingen: LvK 358:6

zingen: Ps. 116: 1, 2

lezing: Psalm 116: 7 – 16

zingen: Ps. 116: 7

lezing (tekst) : Psalm 116:17-19

preek over *dankoffer: vieren en delen na het avondmaal*

zingen: LvK 456:3

zingen: Gez. 161 (geloofsbelijdenis)

gebed

collecte

zingen: LvK 456: 1, 2

zegen