



Jaloezie Doodzonde deel 3

Genesis 4: 1-10 Geluk ligt niet in het krijgen wat je wilt, maar in het willen wat je krijgt.

Inleiding

De 7 hoofdzonden zijn niet alleen in onze kerk een thema. Hoogleraar Margriet Sitskoorn schreef een boek over het nieuwe werken. Het gaat over de zeven passies van het brein, de zeven hoofdzonden.

Het is belangrijk om de zonden in ons leven bloot te leggen en te ontmaskeren. Vandaag Jaloezie...

Wat is jaloezie?

-Jaloezie is iemand anders iets niet gunnen (afgunst). Het is iets willen hebben wat de ander heeft of willen zijn als de ander.

-Jaloezie heeft te maken met vergelijken. Gelijkheid zorgt voor meer vergelijken en dat zorgt haast altijd voor benijden.

-Jaloezie is ontevredenheid. Leven vanuit je gemis, vanuit wat je niet hebt en niet bent. Dat heeft altijd te maken met kijken. Kijken maakt een begeerte in ons los.

-marketing werkt met begeerte en verlangens opwekken.

Wat werkt jaloezie uit?

-Jaloezie vreet je op. Vb. Jaloezie is tijdverspilling. Alle zonden is tijdverspilling.

Kaïn en Abel

-Een heel puur verhaal.
-Er staat niet bij waarom Kaïns offer niet en Abels offer wel wordt aangenomen.

-de gedachte 'waarom wordt hij wel en ik niet begunstigd' is het begin van een ramp.

-Eerstgeboorterecht...Redeneren vanuit je rechten is gevaarlijk. God werkt niet met rechten en plichten.

-Kaïn is boos op God. Dat zit ten diepste achter iedere jaloezie.

-Zonde los van God beleven of met God.

-God wil een gesprek met Kaïn. Kaïn wil niet.

-Dan slaat Kaïn Abel dood. Ontevredenheid leidt tot jaloezie en jaloezie leidt tot de dood. Zie de negatieve spiraal van zonde.

Hoe worden we tevreden?

1. De prijskaartjes veranderen?

Luther ontdekte dat alle dingen anders zijn dan ze lijken. Gods wijsheid is dwaasheid voor de wereld.

We moeten vraagtekens leren zetten bij het systeem van waarden dat de wereld ons opdringt.

2. Het leven als een gave.

Jaloezie is een complexe emotie. Het is een mengeling van bewondering en afkeer.

-Hoe kun je leren bewonder zonder te vergelijken.

-Kwaliteiten zijn niet iets wat we hebben maar wat we hebben gekregen. Als we het leven gaan zien als een gave en ons focussen op de gaven ontstaat er ruimte voor tevredenheid.

-Jaloezie is een egoïstische emotie. Hoe individueler de wereld wordt hoe meer we alles zelf willen hebben. Daarom is gemeenschap zo belangrijk. Ze hadden alles gemeenschappelijk.

-We hebben niet alles. We mogen elkaar aanvullen.

-We mogen ook elkaar zien als een gave. Iedereen is belangrijk.

-God leert ons dat hij ons in dit gebroken leven alles geeft wat wij nodig hebben. Zijn genade is genoeg. Genoeg?

3. Gods passie voor jou en jouw passie

Leven vanuit gemis is heel kwetsbaar.

Wanneer stoppen wij echt met vergelijken?

-Als we gaan inzien hoe waardevol we zijn in Gods ogen.

-Wij kunnen er niet voor zorgen dat God meer van ons gaat houden. Zijn liefde is totaal niet afhankelijk van....

-Zie jij dat je waardevol bent? Wat zijn de gevolgen als je dat niet ziet?

-Het is nodig dat we Gods visie en passie bevestigen. Dat we de waarde van elkaar inzien.

-Als je Gods passie gaat zien verandert jou passie.

-Waar moet je dan nog jaloers op zijn?

In de kring

- Geluk ligt niet in krijgen wat je wilt maar in willen wat je krijgt.
- Een mensen zal veel dingen doen om zichzelf geliefd te maken. Hij zal alles doen om mensen jaloers te maken.
- Het leven is niet wat het lijkt. Gods waarden zijn echt anders. Welke prijskaartjes moet jij veranderen?
- Gelof jij dat God altijd geeft wat nodig is?
- Waarom is leven vanuit gemis zo schadelijk?