



Hoogmoed komt voor de val Doodzonde deel 2

Lucas 18: 9-14 We worden niet bemind omdat we aantrekkelijk zijn, we zijn aantrekkelijk als we bemind zijn (Luther)

Inleiding

Hoe spreken we goed over zonde?
-Niet denken vanuit zonde
-zonden niet teveel eer geven
-leven en denken vanuit God.
-Zonden ontmaskeren en tackelen.

Wat is hoogmoed?

-Hoogmoed heeft te maken met...
trots, macht, oordelen, egoïsme, eer,
waar haal jij je zelfrespect vandaan?,
met soms buitensporige zelfliefde,
met competitie.

Kijk naar je eigen leven waar je
hoogmoed ziet. Voorbeelden...

Hoogmoed een eergevoel zijn een
buitengewone vruchtbare bodem
voor zonde.

De gevolgen van hoogmoed zijn:
-eenzaamheid, gevangen zijn in
jezelf, kapotte relaties, elkaar niet
kunnen bereiken.

Hoogmoed is vaak compensatie.
Achter hoogmoed zit vaak diepe
onzekerheid. Hoogmoed werkt niet.
Het maakt alleen maar kapot.

Wat werkt wel?

Nederigheid. Nederigheid is niet
minder van jezelf maar minder aan
jezelf denken.

Waarom nederig zijn?

Omdat hoogmoed niet werkt maar
ons kapot maakt. Maar vooral omdat
God nederig is. We moeten nederig
worden omdat God nederig is. Gods
nederigheid is zichtbaar in zijn
verborgenheid (wordt uitgewerkt in
de preek).

Hoe worden we nederig?

1. Aanbidding

God heeft onze aanbidding niet
nodig. Wij hebben het nodig, om de
aandacht van onszelf af te richten en
verlost te worden uit onszelf en van
onze zelffascinatie.

We worden wat we aanbidden
(Psalm 135:15-19)

Nederigheid bouwt veel effectiever
aan zelfrespect. We mogen onze
zekerheid vinden in het feit dat we
geschapen, geliefd en vergeven zijn.

2. Schuldbelijdenis

Vreemde wijsheid: je wordt
krachtiger door schuldbelijdenis. Je
wordt krachtig door eerlijk te worden.

De vergeving van God biedt ons
ruimte om eerlijk te zijn.

Als jij ophoudt met al die maskers
houdt je veel tijd over voor werkelijk
belangrijke zaken.

3. Dienstbaarheid

Dienstbaarheid betekent niet dat jij
geen ruimte mag innemen of dat jij
waardeloos bent. Juist niet. Het gaat
om de vraag hoe je ruimte inneemt?

Minder met jezelf bezig zijn is een
ommekeer.

Als je minder met jezelf bezig wilt zijn
moet je leren om te denken in
'Geven'.

Niet wat moet ik doen voor God,
maar wat geeft God mij.
Niet wat kan ik doen, maar wat kan
ik geven.

In de kring

- Nederigheid is net als
ondergoed. Essentieel maar
onfatsoenlijk als het
zichtbaar wordt.
- We worden niet bemind
omdat we aantrekkelijk zijn.
We worden aantrekkelijk als
we bemind zijn.
- Nederigheid is niet minder
over jezelf maar minder aan
jezelf denken.
- Lees en bespreek Lucas
18:9-14 en Johannes 13: 3-
5.
- Bespreek psalm 50: 9-13:
Heeft God onze aanbidding
nodig?
- Bespreek psalm 135: 15-18.
Je wordt wat je aanbidt.
Waar lijkt jij op?