

Liturgie vriendendienst 13 juni 2010

Thema: Vrijheid

Welkom

Zingen: Opwekking 654 Dank u voor deze nieuwe dag
LvK 400 Kom, heel de schepping geeft God eer.

Votum en zegen

Gebed

Interview met Herman en Anja Dubois
Zingen Opwekking 488

Lezen... Galaten 5.

Preek: Vrijheid...

Zingen: Welk een vriend is onze Jezus

Dankgebed voorbede

Collecte

Tijdens collecte Mime van de kinderen op 'Wie gelooft?' van Ralph van Manen.
(tekst op volgende bladzijde)

Uitnodigen voor maaltijd...

Slotlied Opwekking 554

Zegen

Meteen daarna opwekking 494

Teksten van de liederen vind u op de volgende bladzijden

Tekst van de liederen:

Opw 654

Dank U voor deze nieuwe dag.
Die ik van U ontvangen mag.
Heer, wat een zegen, elke dag opnieuw.
U geeft Uw liefde telkens weer.
En Uw genade keer op keer.
Iedere morgen, elke dag opnieuw.
U geeft mij vrede die de wereld niet geeft.
U geeft mij blijdschap door Uw Heilige Geest.

Ja, de blijdschap die U mij geeft.
Is meer dan de vreugde die de wereld heeft.
Als de zon schijnt en in de donkere nacht.
De vreugde van U is mijn kracht.
De vreugde van U.....is mijn kracht.

LvK 400 Kom, heel de schepping geeft God eer

Kom heel de schepping, geef God eer
en buig je voor de Schepper neer.
Kom en prijs Hem, halleluja.
Hemel en aarde, zing het lied
van Hem die ons het leven biedt
Kom en prijs Hem, en aanbidt Hem
Halleluja, halleluja, halleluja!

Kom kerk, waarin Gods liefde woont,
en vijanden vergeving woont
Kom en prijs Hem, halleluja.
Als je gebukt gaat onder smart
En als je rust zoekt aan Gods hart

Opw 488

Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken,
voor de kracht van Uw liefde

refr.:
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,

Welk een vriend is onze Jezus:

Welk een vriend is onze Jezus
Die in onze plaats wil staan
Welk een voorrecht dat ik door Hem
Altijd vrij tot God kan gaan
Dikwijls derven wij veel vrede
Dikwijls drukt ons zonde neer
Juist omdat wij 't al niet brengen
In 't gebed tot onze Heer

Bewaar mijn geboden
Blijf in mijn liefde
Zodat mijn blijdschap in je is
En je blijdschap wordt vervuld

Ja, de blijdschap die U mij geeft
Is meer dan de vreugde die de wereld heeft
Als de zon schijnt en in de donkere nacht
De vreugde van U is mijn kracht
De vreugde van U is mijn kracht

Kom en prijs Hem, en aanbidt Hem
Halleluja, halleluja, halleluja!
Halleluja

Kom jong en oud, als één groot koor
Ons loflied gaat de eeuwen door
Kom en prijs Hem, halleluja.
Prijs, prijs de Vader, Geest en Zoon
Buig, buig nu voor zijn Heil'ge troon
Kom en prijs Hem, en aanbidt Hem
Halleluja, halleluja, halleluja!

Halleluja

gedragen door Uw Geest,
en de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichterbij,
dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij
en Heer leer mij Uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde

refr 2x

Leidt de weg soms door verzoeking
Dat ons hart in 't strijduur beeft
Gaan wij dan met al ons strijden
Tot Hem die verlossing geeft
Kan een vriend ooit trouwer wezen
Dan Hij die ons lijden draagt
Jezus biedt ons aan genezing
Hij alleen is 't die ons schraagt

Zijn wij zwak, belast, beladen
En terneergedrukt door zorg
Dier'bre Heiland, onze toevlucht
Gij zijt onze hulp en borg

'Wie gelooft?' van Ralph van Manen:

Op handen gedragen, geschopt en geslagen
Vernederd, verraden door een kus,
Door mensen veracht

Geëerd en aanbeden, tot bloedens toe gestreden
Vrijwillig geleden en verlaten in de donkerste nacht

Maar wie gelooft in een koning
Zonder "luister"
In een spreker zonder woorden
In een leider zonder macht
Maar wie gelooft in een strijder
Zonder wapens
In een God die zich laat doden
In een lam dat word geslacht

Opw 554

Ik weet Hij heeft mij gered,
mij in de vrijheid gezet.
Ik geloof
Ik geloof

Hij droeg mijn pijn en mijn schuld,
heeft mij met liefde gevuld.
Ik geloof
Ik geloof

Ik hef een banier op
mijn Heer stond op uit het graf.

Opw 494

Soms als ik uw liefde voel
zomaar op de straat, heel dicht bij,
dan bid ik en fluister ik uw naam.
Soms al U mij aanraakt Heer
Op een stil moment van de dag,
dan zing ik: mijn God, ik heb U lief.

En af en toe, dan zou mijn hart haast barsten,
als ik ervaar hoe groot uw liefde is.

Als soms vrienden ons verlaten
Gaan wij biddend tot de Heer
In Zijn armen zijn wij veilig
Hij verlaat ons nimmermeer

Om ons te vergeven, gaf Hij zijn leven
De Schepper van alles wat leeft sterft aan een kruis

Maar wie gelooft in een koning
Zonder "luister"
In een spreker zonder woorden
In een leider zonder macht
Maar wie gelooft in een strijder
Zonder wapens
In een God die zich laat doden
In een lam dat word geslacht

refrein:
mijn Verlosser leeft
mijn Verlosser leeft
mijn Verlosser leeft
mijn Verlosser leeft
mijn Verlosser leeft
mijn Verlosser leeft
mijn Verlosser leeft

U draagt mijn pijn en mijn lasten
en richt mij op,
om dansend op de berg te zien
dat U weer komen zal.

refrein

Dan groeit in mij steeds sterker dit verlangen:
Laat heel de wereld zien,
hoe echt uw liefde is.

Refrein:
Ik heb U lief, wil ik roepen over straat.
Ik heb U lief, wil ik schreeuwen uit mijn hart.
Ik heb U lief, om uw liefde echt en diep,
ja, uw liefde heb ik lief.