

Deel 7: Profetie, God spreekt ...

1 Korinthiers 14, Jesaja 40: 4-6, Openbaringen 19:10

Doel: dat we gaan begrijpen wat profetie is en dat we er naar gaan verlangen omdat het een prachtige gave is voor de opbouw van de gemeente.

Herhaling: Waarom is onderwijs over de gaven belangrijk:

1. Aan een ieder is de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Het gaat hier dus over de openbaring van de geest. Over hoe God in ons midden is.
2. Het gaat dus om uitingen van God. Niet iets middelmatig.
3. Het gaat over de vraag of we de kerk bouwen met de instrumenten die God ons aanreikt.

Korinthe....

In Korinthe is veel aan de hand. Bepaald geen prachtige gemeente. Armen worden onderdrukt en uitgebuit. Toch zijn juist daar veel gaven aanwezig. Ze misbruikten de gaven van God en hadden er ook maar weinig van begrepen. Het zou logisch zijn als Paulus zou zeggen 'doe maar even rustig aan met die gaven. Houd je daar maar even wat minder mee bezig'.

Maar wat doet Paulus? Hij beveelt de kerk juist om te streven naar meer (1 Kor. 12:31; 1 Kor 14, 1, 39). Wij zouden het vuurtje blussen met water. Vuur is gevaarlijk. Paulus gooit juist olie op het vuur. Wat kunnen we hieruit leren? De oplossing voor het misbruik van gaven is niet dat je ze verbied. Doe het niet minder maar juist beter. De gaven zijn niet het probleem. Het gevaar ligt vooral bij onvolwassen en ongeestelijke mensen.

Algemeen over profetie....

1. Je *mag* er niet alleen naar streven naar profetie. Je *moet* het doen. Jaag naar de liefde, en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie (14:1).
2. Je dient te erkennen dat dit een bevel is van de Heer. Kortom streef erna te profeteren (14:39).
3. Kan iedereen profeteren? Ja, Paulus zegt ik zou wel willen dat iedereen profeteert (5). Zie ook vers 24 en 31. Petrus citeert in zijn pinkster toespraak Joel: Uw zonen en dochter zullen profeteren.
4. Profetie moet beoordeeld worden (29) en getoetst worden aan Gods woord. Dat heeft de hoogste autoriteit.

Wat is profetie?

1. Het is wat anders dan wijsheid en of kennis overdragen.... Zie maar in 1 Kor 12: 8-11, daar worden die gaven onderscheiden genoemd.
2. Het is gewoon en niet zweverig. Het is een unieke kracht beschikbaar voor ons tot opbouw van de gemeente.
3. Profetie is een woord van God door een lid van de gemeente, geïnspireerd door de geest en gegeven om de gemeente op te bouwen. Het gaat om openbaring. Vers 26: iedereen draagt iets bij.... Een openbaring....vers 30: als aan iemand iets geopenbaard wordt. ...

4. We hebben de geschreven openbaring. Het woord. God maakt zich bekend door dat woord. Niemand kan zonder de bijbel. God openbaart zich ook door bijvoorbeeld de natuur. God maakt zich ook vaak nog op veel andere momenten en door andere zaken bekend. Hij gebruikt mensen, kranten, TV programma's diensten, liederen enz. enz. om zich te openbaren. *We kunnen het feit dat God zich wil openbaren dus nergens in opsluiten. God doet wat Hij wil. Hij spreekt wanneer en hoe Hij wil. Hij openbaart wanneer en hoe hij wil. God is nog steeds een God die ons wil aanspreken. God is hier en nu. God spreekt hier en nu. Hij spreekt tot ons hart en tot onze geest.*
5. Profetie is speciaal inzicht in Gods wil voor een bepaalde situatie of persoon of in de toepassing van Gods woord op de tijd waarin we leven. Je hebt dat niet van jezelf. Je krijgt dat.
6. Johannes zegt dit: Getuigen van Jezus is profeteren.... Jezus inbrengen in gesprekken is erg belangrijk. Dat is profetisch.
7. Samenvattend: Profetie is een woord van God gesproken op het juiste moment tot opbouw van de gemeente.

Doel:

1. Juist als je gaat zien wat profetie uitwerkt kun je er enorm naar verlangen.
2. Profeteren is spreken tot mensen (3).
 - a. **Opbouwend:** Wat hij zegt is tot opbouw. Paulus gebruikt het woordje Oikodome, dat is het bouwen van een huis... profetisch spreken is goed bouw materiaal. Het is opbouwend.
 - b. **Troostend:** God heeft woorden om te troosten. Paulus gebruikt het woordje paraklesis, dat ontsluiten betekent. Ontsluiten is hoop en perspectief bieden. Paraklesis staat in verband met het woordje parakleet, de naam van de Heilige Geest. De heilige Geest is onze trooster maar hij biedt heel vaak troost door mensen woorden van troost te spreken te geven.
 - c. **Bemoedigend:** Paulus gebruikt het woordje paramytia. Bemoedigen is mythes of fabeltjes doorbreken. Je zit vast in je eigen cirkeltje en iemand doorbreekt dat met woorden van Jezus. Je zit bijvoorbeeld vast in je verdriet en iemand wijst je op de troost die er is. Je zit vol boosheid en iemand wijst je op vergeving.
 - d. In al deze 3 worden zit ook iets van vermanen. Het is corrigerend spreken en zo mensen opbouwen en verder helpen.
3. Profetie is ontmaskerend en leidt tot geloof. God geeft inzicht in mensen. God geeft woorden die ontmaskerend werken. Een profetische preek is een ontmaskerende preek. Mensen hebben het gevoel dat het rechtstreeks over hen gaat en vragen zich af hoe het komt dat jij dat weet. Zie vers 24 en verwonder je er over: Buitenstaanders worden beoordeeld en terecht gewezen. Alles wat hem heimelijk beweegt zal aan het licht komen. En dan zal hij zich ter aarde werpen God aanbidden en belijden: werkelijk God is in uw midden....

Hoe werkt dat dan...

Hoe komt dat woord tot je....

Kijk naar Jesaja 50: 4-6,

1. Vertrouwen op de Heer... ontzag voor de Heer (is veel verwachten)

2. Dagelijkse discipline om tijd door te brengen met God. De stilte op te zoeken. Jesaja zegt dat God zijn oor wekt.... Wie veel praat hoort weinig...
3. Kracht en de steun die deze bediening brengt voor de moedelozen....
4. Open hart en een dikke huid....

De menselijke geest

Paulus zegt in onze tekst iets heel opmerkelijks....

Wie profeteert heeft macht over zijn geest....(32)

Daarom een paar opmerkingen over lichaam, ziel en geest....

Mens: lichaam, ziel en geest. De mens is van nature geestelijk dood. De geest wekt onze geest weer tot leven. Hij zet boven op ons vlees (lichaam) en onze ziel (denken, voelen en willen) een extra etage, de geest. Dat betekent dat wij meer geestelijk mensen worden. Zeg maar minder plat...

Er is steeds een strijd tussen vlees en geest. De bijbel roept ons op om te zaaien op de akker van het vlees en niet op de akker van het vlees.

Wat uit de mens geboren wordt is vleselijk en wat uit de geest geboren wordt is geestelijk. De bijbel zegt het ook zo.... Adam is een levenmakende ziel en Jezus is een levenmakende geest. De Geest getuigt met onze geest. Wie profeteert heeft macht over zijn geest. Profetie heeft dus met die extra etage te maken in ons leven.

Voorbeeld van de mier

Wij mensen kunnen niet communiceren met mieren. Stel dat je een mier zou willen vertellen, "er is veel meer daar buiten! Er zijn oceanen, er zijn bergen, je zou het eens moeten weten!". De mier zou je niet begrijpen. De enige manier om aan de mier duidelijk te maken wat je bedoelt is te worden als een mier, zelf een mier te worden. Dan kun je op "mier-niveau" communiceren en hem vertellen over al het moois daar buiten. Net zo werd God mens, in Jezus, om ons te vertellen over al het moois wat Hij voor ons heeft. Maar hij liet ons niet op "mier niveau" achter. Hij zei: "Hier is mijn Geest. Ik maak jouw geest weer levend, zodat wij kunnen blijven praten! Want jij en Ik, wij kunnen de hele wereld aan!"