



Moederdag!

Wat geef je aan je moeder...?

Een zingende moeder

Lucas 1:46-55: *en Maria zei: 'Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder...'*

Zingen... waarom? De bijbel is goed nieuws. Welk nieuws? Waarover zingt moeder Maria eigenlijk? Dat Jezus wordt geboren, de Zoon van God. En zij zal de moeder zijn, maar je merkt aan dit lied ook al wel: het gaat veel verder, er komen machtigen en rijken voorbij en mensen die gering zijn, voorouders en de eeuwigheid! Want: Gods invasie is een feit! God komt onze wereld binnen. Hij is namelijk ergens *tegen*. Hij is bijvoorbeeld tegen het feit dat mensen zelf hun leven uitstippelen en dan doodlopen. Dat er iemand is die geniet van jouw pijn. God is daar *tégen*! Waarom? Omdat Hij ook ergens *vóór* is. *Vóór* het geven van leven en liefde, *vóór* hoop in plaats van wanhoop, *vóór* goed ipv. fout. *Vóór* bevrijding ipv. dat je gevangen zit in je eigen hoofd en hart. En omdat niemand van de *mén*sen dat kon verwerkelijken stuurde God zijn eigen Zoon, Jezus. En Maria mocht de moeder van Jezus zijn. Zij zingt met haar hele hart over die genade van God.

Een belovende God

Ezechiël 36:26: *Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.*

De bijbel vertelt dat alle mensen stenen harten hebben: hard, ontoegankelijk, koud.... Chaos in je hoofd, oorlog in je hart. Mensen die hun eigen god willen zijn, maar zichzelf helemaal niet kunnen redden.



God belooft: Ik ga jullie hart openen, toegankelijk maken. Zodat Mijn genade en liefde erin kan. En dan leer je wat 'leven' is. Dan ga je God ontdekken.

Jouw wereld is niet meer op een normale manier te redden. Daarom beloofde God het te doen. Door Jezus. En moeder Maria ging erover zingen: *Gód* trekt zich het lot aan van mensen. En niemand valt buiten het bereik van Gods genade.

Een levende steen...

1 Petrus 1 : 4,5. *Voeg u bij hem, bij de levende steen, die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.*

Mensen keurden Jezus af. Maar God keurde Hem goed. Hij koos zijn eigen Zoon uit om mensen te redden en genade te geven. En als je je bij deze Jezus aansluit, dan wordt je ook zelf een levende steen. Weg hardheid, weg koudheid, weg ontoegankelijkheid, je wordt een bouw-steen. Laat je 'voegen', inpassen in het werkstuk van God in deze wereld en jouw leven. Het is een vreemd wonder: *levende* stenen. Maar jij mag dat wonder beleven!

Liturgie 9 mei 2010 – moederdag:
zingen: Opwekking 618
Opwekking 423
votum en groot
zingen: Ps. 105:2

gebed
zingen: Ps. 139: 1, 6, 11
preek over moeder-Maria-dag
zingen: Opwekking 461

wat wij geloven...
zingen: Ps. 63:2

En verder...?

Nog meer weten over God, de kerk of de vriendendiensten? Mail je vragen aan Pieter de Jong:

mpvoogt@gmail.com

Wil je meer weten over de gemeente, haar activiteiten of deze dienst nog eens terug-luisteren? Kijk dan op

<http://www.koepelkerk-arnhem.nl>

..Of wil je met anderen tijdens een aantal maaltijden praten over geloof, christendom en God? Geef je dan op voor de Alpha-cursus. Mail Erik Kooijker:

hkooijker1@chello.nl

Vriendendiensten zijn er elke 2^e zondag van de maand om 16:45. De flyer met de onderwerpen van de diensten die nog komen ligt

bij de uitgang op de tafel.

Recht onder deze kerkzaal is na deze dienst gelegenheid om wat te eten.