

Geestelijke zegeningen

Uitgangspunt voor de serie:

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend (Efeziërs 1: 3).

Gebed voor de serie:

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. 18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, 19 en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21 hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. 22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 23 die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Deel 1: Plaatjes in je hoofd...Efeziërs 1:1-2: 6

Wij hebben allemaal plaatjes in ons hoofd van God, van het geloof en van bijvoorbeeld hoe de diensten moeten zijn. Hebben wij eigenlijk wel ruimte om te horen? Dat is niet vanzelfsprekend. Jezus leert ons dat je horende doof kunt zijn en ziende bind.

Dr. Hanneke Schaap: Of een preek betekenis krijgt hangt voor 50 % af van de psychologische kenmerken van de hoorder. Of een preek betekenis krijgt hangt af van de stemming en het godsbeeld van de hoorder.

Als je verdrietig bent zoek je troost. Als jij je rottig voelt over een zonde zoek je vergeving. Als je iets wilt gaan doen maar het lukt niet zoek je naar een antwoord op de vraag hoe kan ik in beweging komen.

Als jij bang bent voor God en als jij je schuldig voelt, ervaar je meer schuld, angst en zinloosheid tijdens het luisteren. Ook het beeld wat mensen hebben van een predikant is belangrijk. Als je een predikant mag zul je de preken meer waarderen. Als je hem niet mag zul je ook zoeken naar bevestiging van jouw mening.

De vraag is 'Hoe kunnen wij een echte open houding hebben zodat de boodschap binnenkomt?'

Wat is belangrijk:

1. Het verlangen naar werkelijke eenheid in Christus.
2. Om welk plaatje gaat het? Paulus heeft het niet over zomaar zegeningen maar over geestelijke zegeningen. Wij waren geestelijk dood en worden

door de Geest tot leven gewekt. De geest zet als het ware een extra etage op je huis. Jij mag vanuit de geestelijke werkelijkheid gaan leven. Paulus beschrijft die geestelijke werkelijkheid steeds met in Christus zijn.

3. *Hoe de foto wordt heeft te maken met de afstand.* Zo kunnen we God ook op afstand houden. Tom Sine: De grootste leugen van de moderne tijd is dat God niet aanwezig is in deze wereld. Jezus werk is juist de kloof overbruggen. Christus is gekomen om van twee werelden 1 wereld te maken, zegt Paulus. Het is niet meer hemel en aarde.
4. *Wat er op de foto, op jouw plaatje, staat heeft te maken met vanaf welke plaats je de foto maakt.* Je kunt van beneden naar boven kijken maar ook van boven naar beneden. Paulus zegt het heel scherp. Hij zegt zelfs jullie zijn met Christus opgewekt uit de dood en jullie hebben een plaats gekregen in de hemelsferen (2:6). God heeft ons in de hemelsferen, in Christus gezegend (1:6). Zo bent u dus geen vreemdeling of gast meer, maar burgers, net als de heiligen, huisgenoten van God (2:19). Dankzij Jezus hebben wij allen door een geest toegang tot God. Van daaruit leef je en kijk je.
5. In de geestelijke werkelijkheid wordt alles beslist. Jezus is daar koning. De beweging 'van boven naar beneden gaan leven' is niets minder dan wedergeboorte. Je wordt niet meer bepaald door de god van deze wereld, niet meer door wereldse begeerten, niet meer door zelfzuchtige verlangens en niet meer door jouw gedachten. Het is niet meer ik wil, ik vind en ik doe. Je leeft vanuit Gods plaatje van jou. Je bent een nieuwe schepping.
6. Het gaat erom dat wij gaan zien wat al geopenbaard is. Het is er al, maar zie je het en maak je er gebruik van. Jouw vlees is dood, gekruisigd met Christus. Je hoeft je dus niet helemaal te laten bepalen door je vlees. Je kunt leven vanuit de geestelijke werkelijkheid. Een onuitputtelijke bron van zegen.

Voor de bespreking:

1. Denk na over jouw plaatjes van God.
2. Hoe is jouw plaatje gevormd?
3. Hoe kan dat veranderen?
4. Leef jij vanuit de geestelijke werkelijkheid?
5. Kijk jij vooral van beneden naar boven of van boven naar beneden?
6. Bid samen het gebed van Paulus