



Wat is een groot geloof? Bijzondere uitspraken van Jezus 5

Matteus 8:5-13; 15:21-28; Romeinen 9:30-10:3

Een groot geloof

Email: Is een groot geloof wel nodig? Zo groot als een mosterd zaadje is toch groot genoeg? Waarom hebben we het dan zo vaak over geloofsgroei?

Een groot geloof

Tegen twee mensen zegt Jezus dat ze een groot geloof hebben, tegen 1 van hen zelfs dat hij nog nooit zo'n groot geloof heeft gezien in Israel.

De hoofdman

*Kapernaum (Matteus 11:23).
*Ik bent het niet waard.
*Spreek slechts een enkel woord.
*Vb. Wonen bij de berg. Wij hebben het oog van een buitenstaander nodig.

De heidense vrouw

*Ze noemt Jezus zoon van David.
*Jezus: Ik ben gekomen voor de verloren schapen van Israel (cf. Matteus 10:6-7).
*Ze geeft niet op.
*Kruimels zijn genoeg.

Wat is een groot geloof?

Het erkennen van de autoriteit en macht van Jezus. Kleine Jezus, klein geloof. Zijn autoriteit is er voor jou. Hij is er voor de wereld. Vb. De oude vrouw met een groot geloof.

Ze zijn zich niet bewust van hun geloof. Geloven is de Heer zien en niet jouw geloof zien. God ziet jouw geloof.

Groei is meer en meer gaan zien wie God werkelijk is. Mosterdzaadje wordt zeer groot...een kruimeltje is al genoeg...

De gevolgen van een groot geloof.

U geschiede naar uw geloof. Wat u verlangt zal gebeuren. Jezus maakt de vervulling van beloften afhankelijk van ons geloof. Het gaat om de vraag welk geloof heb je? Wat geloof je? Heb je een waar geloof? Onderzoek bij u zelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef. U weet toch dat Jezus in u is? (2 Kor. 13:5). Geloven heeft alles te maken met verwachting en vertrouwen. Ons geloof is geen voorwaarde. Het is een gave van God, een instrument in zijn hand.

Het probleem van doorgewinterde gelovigen.

Schokkend verhaal. Het is verschrikkelijk moeilijk om een al gevormd geloof te veranderen. Juist de heidenen laten een groot geloof zien. Ze zijn niet belast met voorkennis. Ze staan niet onder de wet.

Romeinen 9:30-10:3

Vertrouwen staat tegenover werken. Het gaat in het geloof om het aannemen van Gods beloften. Wat valt er dan te werken? Proberen is vermoeiend en frustrerend. Het ontbreekt de joden aan inzicht (10:2). Ze verlaten zich niet op de vrijspraak (10:3).

Doordenken?

God kijkt naar ons hart. Hij kijkt naar ons geloof. Alleen door geloof worden wij behouden. Alleen door het juiste geloof verandert ook ons gedrag. Als je niet wilt dat je leven hetzelfde blijft, dan ligt de oplossing niet in het veranderen van je gedrag of je omstandigheden, maar in het veranderen van je hart en in het veranderen van je geloof.

Liturgie Doopdienst

Rowan van Dijk, Cas van Loenen, Anneroos van Eerde

Aanbedding: GK 79:1+2 Hoe zal ik hem bezingen, votum en zegen, Opwekking 501 Vader, mijn God, ik aanbid u

Bediening doop: Dooponderwijs, dooplied (o God hoe diepingrijpend), doopvragen/bediening doop, GK 165 Machtig God, sterke rots

Luisteren naar God: Kinderlied PvN 15, lezen Matteus 8, 5-13; 15:21-28, Preek, Opwekking 618 Jezus hoop voor de volken

Dank en gebed: Dankgebed, Collecte, LvK 409:2+3

Ga dan Heen...Zegen, amen zingen

Sing It Out