



Be my Valentine, Over God die zielsveel van je houdt

Efeziërs 1: 17 +18

Ik bid voor jou

Ik bid dat God u een geest van inzicht geeft in wat bekend is gemaakt, opdat u hem zult kennen.

Ik bid dat uw hart verlicht wordt.

Ik bid dat u veranderd wordt door deze prachtige God en dat ook u zult ervaren hoe overweldigend de krachtige werking van God is in hen die geloven

(Efeziërs 1: 17-19)

Valentijnsdag

Manuel en Marieke. Hij draait om haar heen. Zij ziet hem niet staan. Is ze blind of zo?

Jij en God..

Waarom zien ze mijn liefde niet? Waarom blijven we vaak om God heen draaien?

Doordat wij als mensen het contact met God hebben verloren kennen we zijn liefde niet

Wat is Gods verlangen?

Hij wil graag dat wij gaan zien hoe geweldig mooi en krachtig Hij is. Hij wil zijn liefde laten stromen door mensen heen.

Paulus:

Geef ons inzicht, in wat u bekend hebt gemaakt, opdat wij u kennen.

VB Het voorbeeld van Janneke.

Hoe leren we Gods liefde zien?

Liefde en geliefd worden is enorm belangrijk. Gods liefde gaat enorm ver.

Ons hart zit vol met afgoden. In en met ons hart moet iets gebeuren. Daarom moet er licht gaan schijnen in ons leven. Jezus is dat licht.

Door Jezus gebeuren er twee dingen met je hart.

Je hart smelt en je hart breekt.

Hoe meer jij gaat zien hoe groot God is hoe minder belangrijk andere dingen worden.

VB Henri Nouwen en Jane.

Gods liefde gaat aan alles vooraf. Als jij bitter of jaloeers wordt, als jij de neiging hebt om uit te halen, als jij afgewezen wordt, moet je dit leren zeggen: Ik ben geliefd. Je hart is zo gemaakt dat het alleen echt vol kan worden van de liefde van God.

Zien en ervaren.

Dat God liefde is weet je nu. Dat hij je liefheeft ook. Maar hoe zie je dat?

Er zijn twee soorten liefde. Natuurlijke liefde en Gods liefde. Die import liefde, 'made by heaven' wil God in ons leven uitstorten.

Waarom zie ik die liefde niet.... God wil die liefde op 1000 en 1 manier laten zien.

Jij zoekt....zoek je goed?

Die liefde van God is super krachtig
Luister naar de verhalen van...

- *Deathmetal Vincent...*
- *Trotse Ruben*
- *Onzekere Merel*
- *Slecht huwelijk Sam en Jolie...*

Geloven....

= aannemen wat God je aanbiedt...

Op Valentijnsdag....

Bij God is het iedere dag Valentijnsdag. Hij zoekt aanbidders.

En verder...?

Nog meer weten over God, de kerk of de vriendendiensten? Mail je vragen aan Maurits Voogt

▶ mpvoogt@gmail.com

Wil je meer weten over de gemeente, haar activiteiten of deze dienst nog eens terugluisteren? Kijk dan op

▶ <http://www.koepelkerk-arnhem.nl>

..Of wil je met anderen tijdens een aantal maaltijden praten over geloof, christendom en God? Geef je dan op voor de Alphacursus. Mail Erik Kooijker:

▶ hkooijker1@chello.nl

Vriendendiensten zijn er elke 2^e zondag van de maand om 16:45. De flyer met de onderwerpen van de diensten die nog komen ligt

▶ **bij de uitgang op de tafel.**

Recht onder deze kerkzaal is na deze dienst gelegenheid om wat te eten.