

***Liturgie Vriendendienst op 14 februari 2010***  
***Thema: Be my Valentine***

Welkomswoord

**Zingen:** LvK 481: 1-4

Opwekking 595, liefde maakt dat ik u wil kennen

GK 141: 1+3 Hij biedt jou zijn trouwe liefde aan...

**Votum & Groet**

**Kort gebed**

Drama: Valentijnsdag...

**Lezen uit de bijbel**

**Preek.** Tekst: Ef 1:17+18

**Zingen:** Opwekking 463 en

Opwekking 601

**Gebed**

Afrondpraatje

Collecte, met muziek: Like a bridge over troubled water (Simon and Garfunkel)

**Zingen:** Opwekking 626 Eindeloos zo eindeloos, uw liefde is zo groot

**Zegen**

**Teksten van de liederen volgen hieronder:**

**LvK 481: 1+3**

O grote God Die liefde zijt,  
 o Vader van ons leven,  
 vervul ons hart, dat wij altijd  
 ons aan Uw liefde geven.  
 Laat ons het zout der aarde zijn,  
 het licht der wereld, klaar en rein.  
 Laat ons Uw woord bewaren,  
 Uw waarheid openbaren.

Leer ons het goddelijk beleid  
 der liefde te beamen,  
 opdat wij niet door onze strijd  
 Uw goede trouw beschamen.  
 Leg ons de woorden in de mond  
 die weer herstellen Uw verbond.  
 Spreek Zelf door onze daden  
 van vrede en genade.

**Opwekking 595**

Licht van de wereld,  
 U scheen in mijn duisternis;  
 nu mag ik zien wie U bent.  
 Liefde die maakt, dat ik U wil kennen  
 Heer,  
 bij U wil zijn elk moment.

Hemelse Heer,  
 U, die hoog en verheven bent,  
 Koning vol glorie en macht,  
 bent als een kind  
 naar de wereld gekomen,  
 legde uw heerlijkheid af.

Refrein:

Voor U wil ik mij buigen,  
 U wil ik aanbidden,  
 U wil ik erkennen als mijn Heer.  
 Want U alleen bent waardig,  
 heilig en rechtvaardig,  
 U bent zo geweldig goed voor mij.

(Refrein)

En nooit besef ik hoe U leed,  
 de pijn die al mijn zonde deed.  
 En nooit besef ik hoe U leed,  
 de pijn die al mijn zonde deed.

(Refrein)

**GK 141: 1+3**

Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen,  
 die grote dingen doet hier en in alle landen,  
 die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot,  
 zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven.  
 Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven.  
 Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk,  
 het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

**Opwekking 463**

Vader, daal nu met uw Geest neer  
 op wie hopen op uw kracht.  
 Vader, ga genezend rond;  
 heel hen die verwond  
 op uw liefde wachten.  
 Vader, U kunt ons genezen;  
 daarom bidden wij tot U:  
 Kom en vul ons met uw vuur,  
 heel ons in dit uur;  
 Vader, wij verwachten U.

## Opwekking 601:

Deel door ons uw liefde uit  
aan wie honger heeft en pijn.  
Laat ons waar verdeeldheid is  
uw vreedstichters zijn.  
Ons verlangen is alleen,  
Heer, maak ons hart bereid,  
dat door heel ons leven heen  
uw liefde wordt verspreid.

Deel door mij uw liefde uit,  
aan een medemens die lijdt.  
Leer mij meer vervuld te zijn  
met uw bewogenheid.  
Mijn verlangen is alleen,  
Heer, maak mijn hart bereid,  
dat door heel mijn leven heen  
uw liefde wordt verspreid.

Openbaar uw koninkrijk  
aan wie zoekt, aan arm en rijk.  
Giet een stroom van liefde uit,  
dat in ons en door ons,  
o Jezus,  
uw liefde wordt verspreid (2x)

Deel door ons uw liefde uit  
tot de einden van de aard'.  
Dat zich waar de dood nu heerst  
nieuw leven openbaart.

Maak ons als uw werkers klaar  
en sterk ons in de strijd,  
tot wij mogen oogsten waar  
uw liefde wordt verspreid.

Openbaar uw koninkrijk  
aan wie zoekt, aan arm en rijk.  
Giet een stroom van liefde uit,  
dat in ons en door ons,  
o Jezus,  
uw liefde wordt verspreid (6x)

Deel door ons uw liefde uit,  
maak ons hart bereid (4x)  
Deel door ons uw liefde uit,  
ja wij zijn bereid (2x)  
Deel door mij uw liefde uit,  
ja ik ben bereid (2x)  
Uw liefde wordt verspreid (3x).

## Luisterlied: Like a bridge over trouble water

When you're weary, feelin' small  
When tears are in your eyes, I will dry them  
all.  
I'm on your side, when times get rough  
And friends just can't be found.  
Like a bridge over troubled waters  
I will lay me down.  
Like a bridge over troubled waters  
I will lay me down.

When you're down and out,  
when you're on the street  
When evening falls so hard, I will comfort  
you.  
I'll take your part, when darkness comes  
And pain is all around  
Like a bridge over troubled waters  
I will lay me down.  
Like a bridge over troubled waters  
I will lay me down.

Sail on silver bird, sail on by  
Your time has come to shine,

Als je moe bent en je onbelangrijk voelt  
Als de tranen in je ogen staan, droog ik ze  
allemaal  
Ik sta aan jou kant, oh, als er ruige tijden zijn  
En je geen vrienden kan vinden

Als een brug over onrustig water  
Moet ik me er bij neerleggen  
Als een brug over onrustig water  
Moet ik me er bij neer leggen

Als je verdrietig en op straat bent  
Als de avond zo hard valt, ik zal je troosten  
Ik neem jou deel, oh, als de duisternis valt  
En de pijn overal is

Als een brug over onrustig water  
Moet ik me er bij neerleggen  
Als een brug over onrustig water  
Moet ik me er bij neer leggen

Zeil door, zilveren meisje, Zeil voorbij  
Nu is het tijd voor jou om uit te blinken,

all their dreams are on their way  
See how they shine, Oh when you need a  
friend  
I'm sailing right behind  
Like a bridge over troubled waters  
I will ease your mind  
Like a bridge over troubled waters,  
I will ease your mind.

al je dromen zijn onderweg  
Zie hoe ze schijnen, Oh, als je een vriend nodig  
hebt  
Ik zeil achter je  
  
Als een brug over onrustig water  
stel ik je gerust  
Als een brug over onrustig water  
Stel ik je gerust  
Stel ik je gerust...

### **Opwekking 626**

Eindeloos, zo eindeloos, uw Liefde is zo groot.  
Het kruis sprak Uw genade uit voor mij.  
nooit is nooit gezien en nooit gehoord,  
door niemand echt beseft;  
hoe prachtig en hoe waardevol U bent!

Refrein:

Prachtige God, ik zing.  
Prachtige God, ik aanbid.  
Prachtige God, ik heb U lief.

Eindeloos, zo eindeloos, uw heerlijkheid verschijnt  
en ieder kan Uw machtig werk nu zien.  
De Grootseid van Uw majesteit  
maakt dat mijn hart weer zingt  
hoe krachtig en hoe weergaloos U bent!

Refrein (2x)

U liet mij opnieuw Uw wonderen zien,  
U liefde veroverde mij.  
Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U.

Refrein (2x)

Ik zing, ik zing voor U,  
Ik zing, ik zing voor U,  
Ik zing, ik zing voor U,  
Prachtige God.