



Het goede nieuws van het koninkrijk. Bijzondere uitspraken van Jezus deel 1

Matteus 4: 17 en 23

Het goede nieuws van het koninkrijk

1. Wat komt Jezus doen?

In Jezus onderwijs speelt het koninkrijk een cruciale (kruis) rol. Hij komt om zijn koninkrijk te vestigen.

2. Aankondigingen

In het Oude Testament wordt de komst van dat koninkrijk al aangekondigd. Ook Johannes de Doper roept mensen tot inkeer, want het koninkrijk van God is nabij.

3. Jezus onderwijs

Een groot gedeelte van Jezus onderwijs gaat over het koninkrijk. De bergrede is de troonrede van het koninkrijk. Het koninkrijk is als.....

4. Wanneer komt dat koninkrijk?

Lukas 17: 20-21: Het ligt binnen uw bereik.

5. Wat is het koninkrijk?

Mijn koninkrijk is niet van deze wereld.

6. Het koninkrijk is...

Daar waar Gods kracht zichtbaar wordt.

Daar waar Jezus koning is. Jezus zegt 'Het koninkrijk is nabij....' Het is bijna aangebroken. Het koninkrijk breekt aan als Jezus zal zetelen op de troon (Matteus 19:28).

Jezus is al koning. Iedereen luistert naar hem, maar er moeten nog 3 vijanden verslagen worden, de satan, de zonde en de dood.

Over het kruis zegt de Vader: 'Ik heb mijn grootheid bekend gemaakt en ik zal mijn grootheid aan het kruis opnieuw kenbaar maken (Johannes 12).

De satan wordt aan het kruis verslagen. Hij hield ons gevangen in ketenen van aanklacht, schuld en oordeel. Die kettingen worden door Jezus verbroken. De aanklager wordt uit de hemel geschopt.

De macht van de zonden wordt gebroken. Zonde is volgens Paulus dat wij de majesteit van de onvergankelijke God inruilen voor beelden van mensen (Romeinen 1: 23). Zonde is dat wij de heerlijkheid van God missen (3: 23 NBG).

Zonde kan alleen overwonnen worden als Gods heerlijkheid opnieuw zichtbaar wordt. Niet voor niets zegt Jezus 'Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid...'

Gerechtigheid en koninkrijk horen onlosmakelijk bij elkaar.

God zal zijn gerechtigheid, nu in deze tijd aan ons bewijzen: Hij laat ons zijn rechtvaardigheid zien door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft (Romeinen 3: 26).

7. Reeds en nog niet

Reeds geeft ons heel veel redenen om heel veel te verwachten. Nog niet leert ons om te leven met gebrokenheid. We leven in die voortdurende spanning van gevuld zijn en hongerig blijven.

Wij mogen leven vanuit dat koninkrijk. Dat is ons perspectief, denkkader, oriëntatiepunt.

Bumpersticker: 'Christians aren't perfect, just forgiven'. Helaas versmallen wij zo vaak het geloof. Vergeving - hemel. Je mist dan het koninkrijk. Jezus leeft, hij is onze Heer, die alles kan, hij is onze leraar, de Geest onze gids in het koninkrijk.

Liturgie

Aanbedding

GK 99: 2+3
Opwekking 520 (band)
Votum en zegen

Luisteren naar God

Gebed
Kinderlied..Klein, klein kindje (band)
Kinderen naar de kinderclub
Lezen Matteus 4:12-25 tekst vers 17 en 23
Zingen GK 101: 3+5
Preek:

Het goede nieuws van het koninkrijk

GK 145:3+4 Heer, onze God hoe heerlijk is uw naam

Woorden van leven

Psalm 47: 1+3

Dank en gebed

Voorstellen nieuwe leden
Zoek eerst het koninkrijk van God GK 38: 1+3 canon (band)
Dankgebed
Collecte
Slotlied Opwekking 489 (band)

Ga dan heen

Zegen
Amen zingen

Sing out

Opwekking 569, 638, 626 (band)