



God heeft een plan met je leven (GSK-dienst)

N.a.v. het leven van Jozef

Oh ja....?

Zodra we het gaan hebben over "God heeft een plan met je leven", dan duiken gelijk de vragen op en de tegenwerpingen: oh ja, is dat zo? Waarom overkomt mij dit dan en dat? Waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Enz. Stof genoeg!

Dat komt omdat we het échte verhaal van ons leven vaak niet kennen, niet zien. We zijn daar vaak niet scherp op.

In de keuken....

Teksten die we bijlangs gaan:

- Gen. 36: 6 – 9
- Gen. 39:20-23
- Gen. 40:8
- Gen. 41:38
- Gen. 45:5-7
- Gen. 50:19-21

Als je langs de geschiedenis van Jozef kijkt..... wat zie je dan?

Als je Gods aanwijzingen bij langs kijkt, wat zie je dan....? God heeft de leiding, maar....?

Nog één tekst: Jeremia 29:11
Denk na: wat is 'geluk'? Voor jou? Voor God?

Wat is de betekenis van de kijkjes achter de schermen in Genesis? Om je aan te geven: Ik heb een plan ook met jouw leven.

Hoe ontdek je Gods plan?

Er bestaat geen blauwdruk, die altijd voor iedereen op dezelfde manier geldt tussen je geboorte en het eeuwige leven!

Gods plan voor nu, daar liggen vaak ook juist onze vragen. Hoe ontdek je Gods plan met je leven?

1. door te kijken naar je eigen leven. Waar moet ik kijken dan? Gewoon naar de dingen waar je altijd naar kijkt! En ook bij je fouten en bij wat niet goed gaat wil God er voor je zijn.
Wie is je Heer?

2. alles wat gebeurt in je leven is daarom belangrijk. Want het zit vast aan God en aan jou.

Met alles valt te leven, want je bent niet alleen. Toeval is de god van mensen die geen God hebben.

3. niet vechten en niet vluchten

- Vechten =
 - je afzetten tegen God
 - je verzetten tegen wat er gebeurt
 - niet willen luisteren
 - ongehoorzaam zijn
 - wat jij wilt belangrijker vinden dan wat God wil
- Vluchten=
 - langs de dingen heen proberen te leven terwijl ze je wel raken (ontkennen; flink willen zijn)
 - in een hoekje gaan zitten mokken
 - de houding hebben van: jij maakt (God maakt) dat ik.... de slachtoffer rol....
 - God de schuld geven als iets niet goed uitpakt van wat jij bedacht hebt

4. Pak je kans: God zet jou in een gemeente neer. Wat een levens! Wat een kansen!

Wat is het echte verhaal van jouw leven? God wil heel graag dat jij dat ontdekt.
Bij alles.
Aan Zijn hand.

Laat dan mijn hart u toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet Liedboek 479:4