

Liturgie middagdienst 15 november 2009:

zingen: Opw. 462 - band

Refrein:

*Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.*

*Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist'ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.*

(refrein)

*Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.*

*Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.*

(refrein)

*Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.*

*Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U.*

votum en groet

zingen: Gez. 133: 2, 3, 4, 5

toelichting bij de doop

zingen: Gez. 160 (versie Kees Kraayenoord) - band

HC antw. 74 en opwekking

geloofsbelijdenis: Gez. 179b

doopvragen

zingen na de doop: Gez. 167 canon

gebed

kinderlied: E&R 153 'laat ons met elkander':

*Laat ons met elkander, laat ons met elkander
zingen, prijzen, loven de Heer.
Laat ons dat tezamen doen, zingen prijzen loven de Heer.
Zingen, prijzen loven de Heer,
zingen, prijzen loven de Heer,
zingen, prijzen loven de Heer,
zingen, prijzen loven de Heer.*

lezing: Deut. 6: 4-9 en 20-23

zingen: Ps. 78: 1, 2

preek over voortdurend (2)

zingen: LvK 477:2 – band

gebed gezongen Onze Vader Opw. 436 – band

collecte

zingen: Opw. 598 – band

Machtige Heer, grote Verlosser,

iedere dag kneden Uw handen

mijn leven als klei.

Zo vormt U mij naar Uw plan.

U roept mij zacht in Uw nabijheid;

daar vind ik kracht,

Uw geest omgeeft mij.

Leer mij, o Heer,

hoe is steeds meer leef als U.

U riep mij om voor U te leven,

aan U alleen wil ik mij geven.

Trek mij o Heer,

dichter naar U toe.

Neem mij, kneed mij,

vorm mij, vul mij:

ik leg mijn leven in uw sterke hand.

Roep mij, zend mij,

leid mij, wandel naast mij:

ik leg mijn leven in uw sterke hand.

U roept mij zacht in Uw nabijheid;

daar vind ik kracht,

Uw geest omgeeft mij.

Leer mij, o Heer,

hoe is steeds meer leef als U.

U riep mij om voor U te leven,

aan U alleen wil ik mij geven.

Trek mij o Heer,

dichter naar U toe.

Neem mij, kneed mij,

vorm mij, vul mij:

ik leg mijn leven in uw sterke hand.

Roep mij, zend mij,

leid mij, wandel naast mij:

ik leg mijn leven in uw sterke hand.

Neem mij, kneed mij,

vorm mij, vul mij:

ik leg mijn leven in uw sterke hand.

Roep mij, zend mij,

leid mij, wandel naast mij:

ik leg mijn leven in uw sterke hand.

zegen