



Voortdurend.....(1)

1 Thess. 5:17 *bid onophoudelijk*



regelmatig?

Heel snel corrigeer je zo'n tekst, omdat het voor je gevoel niet kan: bidden zonder ophouden. Dan wordt het iets als: bid regelmatig. En dat doen we vast wel. Toch gaat zo'n correctie wat te snel. Dit is een uitdrukkelijke opdracht van God. Als Hij een opdracht geeft, dan maakt Hij de realisering ervan ook mogelijk. Daarom de vraag: langs welke weg wordt deze opdracht werkelijkheid in jouw leven?

de brief en de basis

Het is belangrijk om deze opdracht in te bedden in het geheel van de brief. Paulus geeft drie hoofdstukken lang uiting aan zijn blijdschap over het geloof, de hoop en liefde van de mensen in Thessalonika. Lees bijv. hoofdstuk 1: 2-5 en 3:5-8. Daar legt hij de basis onder de aansporingen die erna komen (hoofdstuk 4 en volgende). De basis is: de boodschap van de overvloedige genade van God. Daar begint het mee en dat moet je vasthouden als je naar de

aansporingen gaat. Wat gebeurt er als je het van elkaar los maakt?
- dan kom je uit bij een evangelie dat jou niet echt verandert (omdat Gods genade toch genoeg is...?) of
- je komt uit bij een evangelie dat je doodmoe maakt omdat je van alles moet.
Hou het bij elkaar als de twee kantjes van een A4-tje.

aansporingen

Paulus is heel radicaal vanaf hoofdstuk 4 en ook in hoofdstuk 5 waar hij kort, maar krachtig aansporingen neerzet. In dit kader: wat u al doet, doe dat nog meer (4:1 en 10). Vergelijk daarmee het "altijd, het "onophoudelijk", het "onder alle omstandigheden" in hoofdstuk 5:16-18. En wat zijn dat dan voor opdrachten en aansporingen? Zijn dat doodvermoeiende dingen, die God van je vraagt en waarbij je eerst denkt: het zal wel... maar dat kan natuurlijk nooit...? Of zijn dit opdrachten en aansporingen die een verlangen weerspiegelen? En dan geen verlangen, zo van: ja, dat zou

allemaal misschien wel mooi zijn, maar wie komt daar nou aan toe (altijd blij, almaar bidden, steeds maar danken)...
Niet eerst jÓuw verlangen, maar Góds verlangen!!
Lees het ook vanuit vers 24: Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.
Welke belofte? Samengevat in het evangelie van Jezus, dat Hij gekomen is om leven te geven, in overvloed (vgl. Joh. 1:16 en 3:34 bijv.)
Bij het bidden gaat het om de echo van deze ontdekking: dat Jezus zich altijd in ons verheugt, dat Jezus onophoudelijk voor ons bidt, dat Jezus onophoudelijk voor ons zorgt en aan ons denkt. Wij zijn nooit uit zijn gedachten! Overvloed van God!!

twee wegen waarlangs...

De vraag was langs welke weg deze aansporing in ons leven werkelijkheid kan worden.
1. verlangen naar meer van God. Hij belooft dat, met dat Hij ons roept om onophoudelijk te bidden. In de omgang met deze God is het bidden de hartslag, het ademen van je ziel. Bidden maakt

hartstochtelijk verlangen naar meer van God in je wakker.
2. oefenen (in een hartstochtelijk verlangen naar meer van God) door wat we wel noemen 'schietsgebeden'. Het gaat er om dat je alles wat je meemaakt en ervaart verbindt met God.
Samengevat:
Bid onophoudelijk is - hartstochtelijk verlangen naar meer van God en dat oefen je door alles van je leven te verbinden aan God.

1. Wat zijn/waren jouw eerste gedachten rond het thema 'onophoudelijk bidden'?
2. Wat betekent het voor je dat Jezus onophoudelijk voor jou bidt?
3. Welke Bijbelse gebedszin of liedtekst zou je morgen mee willen dragen in je hart?

Joh 1:16 - Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt.

Joh 3:34 - Hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God, en God schenkt de Geest in overvloed.