



Held Ik *Geloofshelden (Psalm 8: U heeft de mens bijna goddelijk gemaakt, hem gekroond met glans en glorie)*

Geloofshelden

Helden... waarom helden? Wij geloven dat God zichzelf bekend maakt in levensverhalen van mensen. God doet grote dingen in onze levens. Vandaag held ik. Ben ik een held? Ben jij een held?

Wat stel ik nu voor? Wat betekent mijn leventje nu? Hoe zo ik ben een held? Dat is ook precies de vraag van psalm 8? Wat stelt de mens nu voor? Dat u God aan ons denkt... Wat is de mens dat u God naar ons omziet. Geloof jij dat God nu naar je omziet?

Waar gaat het lied over: Een vader is wakker geworden. De baby huult, Het is nacht. Hij pakt de baby even uit bed en staat met de baby in zijn armen naar de sterren te kijken. Wow wat heeft God dat super gemaakt. Wat zijn de momenten dat jij aan God denkt?

Hoe heeft God jou bedoeld?

Hoe heeft God jou bedoeld? Gods bedoeling is dat jij een held bent. In de psalm staat dat je bijna goddelijk bent. Ik zal uitleggen wat dat betekent.

Ik heb de mens gemaakt zegt God als de kroon op de schepping. Het mooiste van het mooiste. Die mens is bedoeld om te heersen over de schepping. Om de schepping goed te beheren. Om goed en zuiver om te gaan met andere schepselen, met de natuur en met de wereld. God heeft de mens gemaakt om te stralen. Om te glanzen. Om eer te krijgen.

Gods bedoeling is dat jij een held bent.

Een prachtig schilderij zegt altijd iets over de schilder. Hoe mooier de mens is, hoe meer eer God krijgt. Dat staat ook in dit lied. Heer onze Heer, hoe machtig bent u als ik kijk naar de sterren, naar dat baby'tje en naar de mens, naar mijzelf.

Er is 1 iemand geweest op deze aarde die geleefd heeft zoals God het bedoelt heeft. Dat is Jezus. Wat kun je van Jezus leren?

Van God los

Wat heb jij geleerd van het voorbeeld van de lamp? Wat gebeurt er als wij los

leven van God? Lees de krant. Als je los leeft van God wordt je.....

Vast aan God

Als je verbonden met God gaat zijn kracht en energie in jou aan het werk. Hij gaat je dan herstellen. Hij maakt van jou weer een held. Jij zult een bron van leven worden voor anderen als je vast zit aan de bron van leven God.

Held Ik

Wanneer ben jij een held? Wat is een heldendaad. Dat zit hem niet in grote dingen. Voorbeelden....

*Hoe mooier jij bent,
hoe meer eer jouw
Schepper krijgt.*

En verder...?

Nog meer weten over God, de kerk of de vriendendiensten? Mail je vragen aan Maurits Voogt:

koepelvrienden@gmail.com

Wil je meer weten over de gemeente, haar activiteiten of deze dienst nog eens terugluisteren? Kijk dan op

<http://www.koepelkerk-arnhem.nl>

..Of wil je met anderen tijdens een aantal maaltijden praten over geloof, christendom en God? Geef je dan op voor de Alpha-cursus. Mail Erik Kooijker:

hkooijker1@chello.nl

Vriendendiensten zijn er elke 2^e zondag van de maand om 16:45. De flyer met de onderwerpen van de diensten die nog komen ligt

bij de uitgang op de tafel.

Recht onder deze kerkzaal is na deze dienst gelegenheid om wat te eten.