



Relaties - 6

1 Kor. 7:29 begin

“Verbondenheid is de verbinding”

Dwarsliggende woorden

Ben je getrouwd? Leef dan zo dat het je niet in beslag neemt. Ben je verdrietig? Laat je er niet door beheersen. Ben je blij? Ga er niet in op. Net als je het naar je zin hebt, word je er aan herinnerd: let wel, er rest weinig tijd (vs. 29). Net als je getrouwd bent, moet je leven als zonder vrouw. Net als het leven mooi is gaat de wereld voorbij. Mag je dan nergens van genieten? Irritant toch?! Je kunt ook denken, dit zijn allemaal woorden die me meezuigen naar een gevoel van: waar doe ik het allemaal voor? Waarom zou ik me überhaupt ergens over opwinden? De hele santenkraam hier stort toch in elkaar. Wat betekent het dan nog? Wat maakt het dan nog uit?

Korinthe

In Korinthe had de gedachte post gevat: als je Christus leert kennen, als God je roept (vs. 22, 24), dan stap je het geloof binnen, maar het huwelijk uit. Ze kenden daar heel goed de wereld van Eros, het vaak losbandige leven: pluk de dag en geniet vannacht. Daar hadden zij zich nou net van bekeerd!

Paulus zet daar dan niet tegenover: gebruik *altijd* het huwelijk, hij gaat corrigeren en nuanceren. In vers 29 legt Paulus de basis onder al zijn adviezen: er rest weinig tijd. Letterlijk: de tijd is samengeballd. Als een zeilschip de haven nadert, worden de zeilen opgerold. Dáár zitten we, schrijft Paulus.

Mensen worden niet gered door getrouwd te zijn en evenmin door allen te gaan, Gods genáde redt mensen.

Genesis en Korinthe

Het begon in Gen. 1 met de mens, mannelijk/vrouwelijk. Gen. 2: het mannelijke en vrouwelijk worden gescheiden. Er komt verschil, onderscheid. Met het oog op samen dienen, samen de taken oppakken die God gaf. Verbondenheid! Maar dat is nooit een gegeven op zichzelf geweest! Het had en heeft te maken met verbondenheid, de relatie met God. En daarom kun je met Paulus ook rustig zeggen: het huwelijk is niet de hemel op aarde. Alleen-gaan overigens ook niet. De bijbel geeft een andere blikrichting mee: verbondenheid met God, dankzij Jezus Christus. Wees

hemelgezind. Wij zijn allemaal man of vrouw nú – maar dat sluit de horizon van je bestaan niet af. Geroepen door God en dankzij genade van Jezus Christus en door de kracht van de Geest ligt je horizon een stúk verder! Matth.22:30.

Je zou Genesis 2: “het is niet goed...” en 1 Kor.7 zó samen kunnen vatten: het is niet goed om zonder God te zijn!

Uitwerken...

- Een christelijk huwelijk heeft niet als diepste fundament de wederzijdse liefde en trouw, maar het door God geliefd zijn.
- Er bestaat het gevaar dat we ons diepste geluk zoeken in onze relaties, ons dagelijks werk, onze gezondheid, onze welvaart, ons huwelijk. Wie radicaal kiest voor het volgen van Jezus, zoekt zijn of haar geluk in Hem.
- Zie de ander met Jezus' ogen. Je man/vrouw én degene die in de gemeente niet getrouwd is. Verbondenheid impliceert dat je deel uitmaakt van...
- Los moeiten niet op door bij de moeiten zelf te beginnen. Start bij de toewijding aan verbondenheid met Christus.

Als je dan goed luistert, hoor je vanzelf achter die woorden van Paulus de echo van nog een andere stem, de stem van onze Heer zelf: zie, Ik kom spoedig! Waarbij het tijdstip niet belangrijk is, maar dat Hij zegt: IK kom!! En Hem mag je al kennen en beter leren kennen, door jouw leven heen, totdat Hij er is. Verbondenheid is de verbinding tussen Genesis en Korinthe, tussen God en mensen (M en V)!

Om te lezen

Ma 1 Kor. 7:1-9

Di 1 Kor. 7:10-24

Wo 1 Kor. 7: 25-40

Do Matth. 19:1-12

Vr Matth. 22: 23-33

Za 1 Timotheus 5:1-16

Het is niet goed dat de mens alleen is...

- **Genesis 2:20**

Het is goed alleen te blijven zoals ik....

- **Paulus in 1 Korintiërs 7:8**