

Liturgie Palmpasen 2009

Palmpasen... Het begin van jouw nieuwe leven....

Aanbidding

GK 68: 1+3: Wij knielen voor uw zetel neer... (orgel)
Opwekking 569: Over al wat leeft, bent u de hoogste Heer (band)
Votum en zegen

Doop Qian Bos

Onderwijs over de doop..
Vragen aan doopouders
Opwekking 599: Nog voordat je bestond...(band)
Doop Qian
LvK 473: 1,2, 3, 9 (band versie KK)
Kort getuigenis van Lammy en Christiaan

Luisteren naar God.

Kinderlied.....Opwekking 298 (orgel)

Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge.
Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge.
Heer, ons hart is vol lof. Wij verhogen Uw Naam.
Wees verheven, oh Heer, mijn God. Hosanna in de hoge.

Glorie, glorie, glorie voor de Koning.
Glorie, glorie, glorie voor de Koning.
Heer, ons hart is vol lof. Wij verhogen Uw Naam.
Wees verheven, oh Heer, mijn God. Glorie voor de koning.

Kinderen naar de kinderclub

Lezen + tekst Hebreeën 10: 19-22
Psalm 118:7+9 (orgel)
Preek: **Palmpasen... Het begin van jouw nieuwe leven....**
Psalm 8:1+2 (orgel)

Dank en gebed

Welkom nieuwe leden..
Dankgebed en voorbede
Collecte
LvK 444: 1+3 (orgel)

Ga dan heen

Zegen
Amen zingen

Start nieuwe serie preken: Het nieuwe leven...

Uitgangspunt Romeinen 6:4: Wij zijn met Christus opgestaan om een nieuw leven te leiden. 6:14: De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet maar leeft onder de genade.

We hebben 3 weken nagedacht over leven onder de wet en leven onder de genade.

De komende tijd het vervolg over het nieuwe leven en hoe dat nieuwe leven in ons komt (wordt gewerkt).

Iedere keer één principe en vandaag het eerste principe

Principe 1: **De aanvaarding van de waarheid...**

Wat komt er meer: oa
Pasen: Opstaan met Jezus... wat bleef erachter in het graf?
Daarna oa: Over het doden van zonde... en hoe de Geest dat doet. Dood de zonde anders doodt de zonde jou (John Owen).

**Jan de Haan
Gert Hutten**