

Leven onder de wet of leven onder de genade...

De 10 geboden deel 3 (Romeinen 6: 1-15)

In Christus hebben we alles wat we nodig hebben.

Deuteronomium 18: 15 (NBG):

Een profeet uit uw midden, uit uw broeders zoals ik ben, zal de Here uw God, u verwekken; naar hem zult u luisteren (Handelingen 3: 22; 7:37).

Matteus 5: 21-22:

Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, *maar om ze tot vervulling te brengen*. 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19 Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.

Christus overtreft de wet. Christus zelf is de levende wet. In Christus is de wet inbegrepen. Als je hem kent heb je ook de wet... Als we Christus preken, preken we de wet. Door Jezus (de wet) leer ik hoe God het leven heeft bedoeld. Christus bevrijdt mij van het oordeel van de wet. Christus maakt ruimte voor de Geest zodat de geest die wet in mijn hart kan schrijven. Niet meer ik maar Christus zelf in mij zegt Paulus... Christus is alles wat we nodig hebben.

Het gaat niet om de vraag wel of geen wet. Dat is helder. Niets wordt ervan afgedaan. Het gaat om de vraag welke plek heeft die wet in uw leven. Het is een prachtige beschrijving van het leven zoals God het bedoeld heeft. God zal die wet in ons hart leggen en God zal ons zelf zo maken.

Filippenzen 3: 7-9

Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. 8 Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. *Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid.*

Kol 2: 2-3

Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, *tot de kennis van Gods mysterie: Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen*. Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u, en ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is. Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt.

Het alles in één mes... Het survival mes.

In Jezus heb je alles wat je nodig hebt om te overleven.

Wat is er met de wet gebeurd...?

Kol. 2: 12-14

Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt.

13 ¶ U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. 14 *Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen.*

Efeziërs 2: 14-15

Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed.

14 ¶ Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken 15 *en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen.* Zo bracht hij vrede 16 en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden.

Voor wie is de wet nog?

1 Timoteus 1: 8-11:

Wij daarentegen weten dat de wet goed is als hij op de juiste wijze gebruikt wordt.

We weten ook dat de wet er niet is voor de rechtvaardige, maar voor wie zich aan wet of gezag niet stoort, voor goddelozen en zondaars, die alles wat heilig is verachten en ontwijden, die hun eigen vader of moeder doden, voor moordenaars, ontuchtplegers, knapenschenders, slavenhandelaars, leugenaars en plegers van meened. De wet is er voor alles wat indruist tegen de heilzame leer, die in overeenstemming is met het evangelie dat mij is toevertrouwd, het evangelie over de majesteit van de gelukzalige God.

De wet is één van de manieren waarop mensen naar Christus gebracht kunnen worden (maar u bent al in Christus). Johannes de doper doet het zo. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt wordt afgehakt. Wat moeten wij doen zeggen de mensen... Zo kun je mensen vertellen over het goede leven en dan gaan ze nadenken leef ik wel goed. Zo kunnen ze misschien uitkomen bij Christus.

Maar ik las ook dit citaat: 'Hoe kunnen wij de postchristelijk generatie bereiken? Veel mensen kennen het christendom, maar niet het evangelie. Ze zijn negatief over het christendom en de subcultuur van de kerken en willen daar niet bij horen. Maar het evangelie kennen ze niet. Kennen wij het evangelie en de basics wel? Of kennen ook wij een verbasterde vorm van het evangelie? Een evangelie dat overwoerd is door wettisch leven, door de concentratie op zonden ipv de zoon, door menselijke maakbaarheid en trots, door kerkisme en hoogmoed, door ons eigen denkende intellect waarvan we geen afstand willen doen omdat we ons dan zo naakt voelen, door onze eigen zelfhandhaving, door het elkaar de maat nemen, door onze denkbeelden die vooral passen bij onzen dagelijkse ervaring maar die losgemaakt zijn van de openbaring en de wijsheid verborgen in Christus?'

Genade ervaren...

Fil. 2: 8-11: Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn—niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. *Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook*

zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. *Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft.*

We mogen allereerst leren wie we zijn in Gods ogen. Jij bent gered. Jij staat niet meer onder het oordeel. Jij zit niet meer in de macht van de zonde en de dood en de satan. Jij bent van Jezus. Jij staat onder zijn heerschappij. Het evangelie is de boodschap van nieuw leven. Niet de boodschap van oud leven waar iets aangedaan moet worden. Niet de boodschap van een wet waar wij ons aan moeten houden, niet van zonde waarin we onontkoombaar verstrikt zitten – maar gelukkig is er vergeving. Het evangelie is de boodschap van nieuw leven, van genade, van Gods goedheid.

Het geloof begint met een vernieuwing van denken. Dat je allereerst anders over jezelf gaat denken.

Dat staat in *Romeinen 6: 11 en 13*:

Zo moet jij jezelf zien....

Denk aan jezelf als....

Eerst voordat je nog maar iets gedaan hebt zet God je in de vrijheid. Los van alles wat je doet en van wie je bent is het helemaal goed. Het is allemaal volbracht. Het is klaar. Ik houd van jou. En die liefde van God als je die gaat zien gaat je veranderen.

Dan kun jij denken leuk dat God mij zo ziet, maar zo zie ik mij zelf niet. De duivel zaait allerlei leugens in je leven. Hij zegt jij moet van alles... Hij zegt jij bent slecht... Hij zegt doe het lekker zelf.

Jij mag je gedachten over jezelf onder de heerschappij van God brengen.

2 Kor 10: 3-6: We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgévangene om haar aan Christus te onderwerpen en zullen op het moment dat u hem volledig gehoorzaam bent geworden, paraat staan om anderen voor hun ongehoorzaamheid te straffen.

De waarheid bevrijdt jou.... Zegt de bijbel...

Leven onder de genade...

Leven onder de genade is dat jij te allen tijde de genade als uitgangspunt neemt en niet de wet. Het gaat dus niet om de vraag wat moeten we nu doen. Het gaat ook niet om de vraag wat is de regel, wat is de afspraak.... Het gaat altijd hierom dat we denken vanuit wat God geeft...

Misschien denk je....Leuk dat God mij van alles wil geven maar ik heb toch echt wel het gevoel dat ik van alles moet. En dat kopt ook wel. Natuurlijk moeten we wel wat. Maar wat moeten we dan? Leren ontdekken wat genade is... Het gaat allereerst om iets ontdekken ipv iets doen.

God zegt 'Gert maak gebruik van je talenten'. Zie nu wat ik je heb gegeven. Hoe ik je hebt gemaakt. Dat betekent ook dat ik van alles niet hoeft te doen. Ik heb het niet en ik kan het niet. Gert ontdek wat ik je allemaal nog wil geven. Ontdek mijn beloften. Zie dat de hemel een schatkamer is vol genade en vol goede werken die ik je wil geven. En als ik vol ben van

mijzelf is er weinig ruimte voor God om te geven. Als ik niet goed omga met het kleine wat God geeft zal God me nog niet meer geven. Trouwe slaaf, omdat je trouw bent geweest in het kleine zal ik je nog veel meer verantwoordelijkheid geven.

Leven onder genade is dat de Geest in je werkt. Daarvoor heeft Jezus geleden om ruimte te maken voor zijn Geest in jou. Of weet je niet dat jij de tempel bent van de Geest? Hij zal de wet in je binnenste schrijven en je een hart van vlees en bloed geven. Dan heb je niet meer het gevoel dat je iets moet en het niet kunt. Dan heb je juist het gevoel 'Dit wil ik'. En ook ik kan het omdat de Geest jou mogelijkheden laat zien en kracht geeft om te gaan. Die Geest zal de vrucht van de geest in jou werken en zonden dood maken. Hoe dat werkt zal ik volgende week uit leggen.

Je mag zijn wie je bent. God houdt van je zoals je bent maar hij houdt teveel van je om je zo te laten. God berust niet in een status quo in jouw leven. Hij wil je niet laten blijven waar je bent, maar je veranderen en verder helpen. Zo schrijft Paulus: *'Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.'* (2 Kor.3,18). En op een andere plaats: *'Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.'* (Kol.3,9-10). Je mag er niet zijn zoals je bent... Gods Geest wil je steeds meer transformeren naar het beeld van zijn zoon Jezus Christus. Dat betekent in de praktijk dat je grenzen overgaat, de comfortzone laat voor wat t'ie is, nieuwe wegen bewandelt. Gewoon op weg gaan met Jezus en maar zien waar je uit komt (Sieds de Jong).

De ganzen

Een dominee preekte voor een kerk vol met ganzen. Hij vertelde de ganzen dat ze konden vliegen. De ganzen waren heel blij. Yes we kunnen vliegen. Ze gakten een danklied en waggelden de kerk uit. Lijken wij vaak niet op die ganzen?

Ik was pas bij een concert van Wende Sniijders. Zij zong het lied 'Mens leer te leven'. We mogen echt leren leven en leren vliegen.

Het schilderij...

Ik ontmoette deze week een bekende kunstenares, Wilma Veen. Ze maakt echt prachtige schilderijen en ze had een serie schilderijen gemaakt over psalm 23. 'De Heer richt voor mij een dis aan' was het onderwerp van één van die schilderijen. Het was een joekel van een schilderij. Op dat schilderij stond een tafel met een hele stapel borden, boven de tafel een gigantische kroonluchter. Wat vooral opviel was de eindeloze rij met bestek. Waarom zoveel bestek? 'Als je bij God uitgenodigd wordt aan tafel houdt het echt niet op met 4 gangen', zei ze. Weet jij wat God je allemaal wil geven? Of beter gezegd geloof jij dat God je alles wil geven wat jij echt nodig hebt voor dit leven?

Amen

Eventueel kunt u ook nog lezen wat het leven onder de wet is...
Ik heb het maar in al zijn afschrikwekkendheid beschreven.

Het leven onder de wet ontmaskeren

Het gaat in de bijbel om deze vraag: Leef je onder de wet of leef je onder de genade...

En omdat te begrijpen moet het leven onder de wet ontmaskerd worden. Je moet dat leven in je eigen leven ontmaskeren. En jezelf die vraag stellen? Leef ik nog onder de wet... Dit staat er in de bijbel: De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet meer onder de wet...

Laat ik er dan maar gewoon weer een beschrijving van geven.... Soms dan heb je het gevoel dat de wet als een verstikkende deken over het leven kan heen liggen terwijl ook de wet bedoeld was om het goede leven te tonen. De wet die je opjaagt als een slavendrijver. Jij moet het beter doen, jij bent niet goed genoeg. Het is de wet die je steeds verleidt om vragen te stellen wat nu wel mag en niet mag. Het is de wet waar je eindeloos moe van wordt, waar je een machteloos gevoel van krijgt. Het is de wet die je drijft tot wanhoop en je een voortdurend schuld gevoel bezorgd. Dit lukt me niet en toch moet het. Dan is er wel het gebod om het goede te doen, maar de kracht ontbreekt, omdat Christus ontbreekt. Dan is er alleen die veroordeling: de veroordeling van jezelf, die vaak naar buiten komt in de veroordeling van de ander. Jou oordelen over een ander zeggen dus meer over jouzelf.

Daar is in alle afzichtelijkheid het leven onder de wet. In dat leven nemen wij elkaar de maat, veroordelen wij elkaar, timmeren we uit controle zucht alles dicht met regels en afspraken, zijn we trots op onze prestaties kijken we neer op andere mensen die het niet zo goed doen, en zwaaien we met de wet. Wettisch leven is absoluut genadeloos. Een leven zonder vreugde en blijdschap. Niets mag, alles moet. En dat terwijl het Griekse woordje voor genade *charis* is. En *charis* komt van *Chara* en dat betekent vreugde. Het Hebreeuwse woordje voor genade is *cheen* en daar komt het woordje *gein* vandaan. Genade tovert een lach op je gezicht. Genade heeft te maken met gunnen, met gunst. Gods gulle goedheid (Jos Douma) .

Een wettisch leven wordt ten diepste zichtbaar in twee dingen. Trots, hoogmoed, en ontoegankelijkheid. Of juist zelfverwerping, moedeloosheid en vreugdeloosheid. Ook dat laatste heeft soms als wortel trots. Zelfverwerping is een nederige vorm van trots. Je zegt 'ik ben een arme zondaar, ik heb geen hoge pet van mezelf op, ik mag er niet zijn', maar het probleem is ten diepste dat jij je niet wilt of vaker misschien niet kunt overgeven aan Jezus en zijn genade. Veel on(klein)geloof is geen kwestie van onwil maar onmacht.

En met die lasten lopen we allemaal op z'n tijd rond. Dat jij jezelf veroordeelt of te slecht vindt. Of dat je juist trots en onaantastbaar bent. Dan staat Jezus klaar en hij nodigt je uit...Kom bij mij met die lasten.

Als jij vertrouwt op de wet, wettisch leeft, vertrouwt op je eigen inzet dan zegt de bijbel dit: Je bent van Christus losgemaakt en je hebt Gods genade verspeeld (Galaten 5:4).

Uit angst vertrouwen we vaak op de wet. Dit durven wij van nature haast niet te geloven. Dit past niet bij ons 'doe-het-zelf-karakter.

Dit is te mooi om waar te zijn.

Dan hoor je in de kerk.....'Het is ook allemaal maar vrijheid en blijheid'.

Klinkt overigens redelijk bijbels, vrijheid - blijheid. Alles mag....

Of...met alleen genade gaat het fout...

Genade alleen is niet genoeg....

De HC zegt het al (HC 24 va 64): Maakt deze leer de mensen niet zorgeloos en goddeloos?

Nee want het kan niet anders dat iedereen die bij Christus is ingeplant brengt vruchten voort... Het is juist andersom. Het leven onder wet zorgt voor een goddeloos geloof.