

Liturgie voor de aangepaste dienst...

Thema:

Meer dan genoeg Aanbidding

Psalm 8: Heer onze Heer, hoe heerlijk is uw naam
(band)

Refrein:

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde,
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde,

1. Zie ik de hemel het werk van uw hand.
Zon, maan en sterren door U daar geplant.
De hele aarde en alles wat leeft.
Het is echt ongelooflijk dat U dit aan ons geeft?

2. Wie ben Ik Heer dat U zelfs aan mij denkt?
En mij uw aandacht en liefde steeds schenkt.
U geeft mij alles, ik kom niets tekort.
En daarom dank ik U steeds weer U bent de grootste God.

Votum en zegen

LvK 473: 1, 3, 4, refrein 5,6, 10 refrein Neem mijn leven (versie KK) Band

Luisteren naar God.

Gebed

ELB 422 Als je geen liefde hebt voor elkaar (band)
kinderlied

Refrein:

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria (x 2)

1. Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen,
dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

2. Als je geen antwoord geeft op verdriet.
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet
worden Gods woorden verboden.

3. Als je geen oog hebt voor het gemis.
Als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen

4. Als je geen liefde hebt voor elkaar
is er geen hoop meer op zegen
Kinderen, maak de liefde toch waar
schrijf het op alle wegen

Tekst: Johannes 6:1-15
Film Johannes evangelie
Preek
Psalm 67: 1-3 (orgel)

Woorden van leven (voorlezer).

Psalm 136: 1+ 20 + 21 (Orgel)

Dank en gebed

Dankgebed

collecte

Opwekking 614 Ik dank u voor uw genade o Heer
(lijdenstijd Band)

Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
met een kruis op zijn rug
en een doornenkroon.
Hoor, de menigte schreeuwt en roept:
'Kruisig Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de Koning der Joden wordt Hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als Hij roept: 'Het is volbracht'.

Refrein:

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.
(Refrein)

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

Ga dan heen

Zegen

Amen zingen

De tien woorden

Ken je de tien woorden?
Woorden één tot tien?
Zeg eens: wat is dan één?
Eén: dat is de Heer alleen.
Twee: dat zijn de Heer en jij;
Waar jij bent is Hij erbij.
Drie: dat is de naam van God;
Dat je met die naam niet spot.
Vier: de dag van God de Heer;
Vier die iedere week dus weer.
Vijf: wie houden veel van mij?
Vader, moeder, allebei.

Zes: ik doe jou veel verdriet,
Als ik zeg: ik ken je niet.
Zeven zegt: probeer het maar:
Altijd trouw zijn aan elkaar.
Acht zegt: wat niet is van jou,
Neem dat niet; 't is niet van jou.
Negen: zeg toch niet zomaar
Slechte dingen van elkaar.
Tien: heeft iemand meer dan jij?
Wees dan niet jaloers, maar blij.