



Geboren om een steen te zijn (om lief te hebben & een gemeenschap te vormen) (1 Petrus 2: 4-11)

De laatste weken gaat het over kernwoorden: Verzoening; Wedergeboorte (geboren uit het woord); Gastvrijheid; Hoop; Groei; vandaag Gemeenschap

Inleiding

Geboren uit het woord. Geboren om te groeien. Geboren om te hopen. Dat woord klinkt in de gemeente. Daar mag je leren liefhebben en dat is niet altijd makkelijk (Ananias en Saulus Handelingen 9). Vandaag geboren om lief te hebben. Nu u gehoorzaam bent geworden aan de waarheid, kunt u oprecht van elkaar houden en elkaar onvoorwaardelijk lief. Wedergeboorte creëert een familie.

Allemaal stenen

Jezus is de levende steen, een kostbare steen, de hoeksteen (bouwen is vertrouwen) en een struikelblok (Jezus tackelt je altijd). Jij bent een ruwe steen. Aan een losse steen heb je weinig. Daar kun je hoogstens dingen mee kapot gooien en helaas zijn losse individuen vaak ongeleide projectielen.

Intieme relaties

- Waar vind je en zoek je God? In een tempel. Petrus introduceert een schokkend beeld van een levende

tempel. Er is geen stenen tempel meer, geen offers, geen priesters. Waar vind je God...? Nu vind je God in de gemeenschap van mensen, dat is de levende tempel.

- Kom bij mij, laat je gebruiken... Je wordt (op)gebouwd. God kent je plaats. Hij zorgt ervoor dat jij past in het gebouw, de juiste steen op de juiste plaats.
- Lessen: 1. Diepe relaties. 2. Daar moet je zijn om opgebouwd te worden. 3. Vind je rol. Jij mag de mensen boven je ondersteunen, en de mensen onder jou steunen. 4. Relatie met God en de relatie tussen mensen wordt in elkaar geweven. Christelijke geloof is gemeenschap. Daar ervaar je en vind je God...

Het karakter van die relaties

- Wie zijn wij? Wij zijn een nieuw volk, een heilige natie, een tegencultuur. Heilig is onderscheiden en apart gezet. God heeft ons verworven, gekocht met een doel.

- Koninklijk priesterschap (dienen is de kracht in die tegen cultuur). Door te dienen mogen wij regeren samen met Jezus. Dat zet de cultuur op haar kop.
- VB: Jezus is revolutionair, maar hij is wel een revolutionair van een hele andere orde. Bij iedere revolutie in deze wereld gaat het om macht, succes, rijkdom en herkenning. Geen enkele revolutie op deze aarde verandert echt fundamenteel iets. Alle revoluties veranderen alleen de spelers, degenen die macht, welvaart, succes en invloed hebben. Jezus zegt dit: 'Gezegend zijn zij die geen macht, welvaart, succes en aanzien hebben' (Lukas 4: 21-26). Dat alleen zal de wereld echt veranderen. Jezus verandert niet de spelers maar de spelregels.

Hoe?

- Hoe wordt je zo? Hoe zijn zulke diepe relaties mogelijk? Wij zijn....(Gods visie op de kerk en op jou); Uitverkoren; Door God verworven... ;

Geroepen uit de duisternis in het licht; Aan u is ontferming geschonken...