



“Wie is toch die Jezus....?”

Mattheus 16:13-17

Wat zou je willen zeggen?

Als je dit aan mensen zou vragen: liefde – geloof – een voorbeeld – flauwekul.... je krijgt allerlei antwoorden als je het zo op straat aan mensen vraagt.

Jezus zelf interviewde mensen er ook eens over....

Jezus luistert...

Veel mensen denken dat Jezus typisch iemand is die bij je binnenkomt, even precies vertelt waar het op staat en dat is het dan. Het is slikken of stikken....

Maar zo gaat het niet. Eerst vraagt Jezus: wat zeggen de *mensen* over mij? Daarna vraagt Hij: en wie ben Ik volgens *jullie*?

Kun je van jezelf uit echt bepalen wie een ander is? Of heb je daarvoor juist ook die ander nodig? Dat hij vertelt over zichzelf....

Antwoorden...

De mensen in Jezus' tijd hadden allerlei antwoorden, ze dachten dat Jezus Elia was of een profeet of....

Het zijn antwoorden die ze uit hun eigen ideeën opdiepen.

Het goede antwoord op de vraag: ‘wie ben Ik’ blijkt Simon te geven. “U bent de messias, de zoon van de levende God”. Jezus zegt: dat is het. En Hij zegt er nog wat bij: je hebt dit niet van jezelf, niet van je familie. Dit heb je van mijn Vader in de hemel, die heeft het jou geopenbaard.

Openbaring, hemel, God de Vader ja, dan komt er iets waar we geen grip op hebben.

Maar Jezus spreekt hém aan met “Simon Barjona”, Simon zoon van Jona. Met andere woorden: jij komt ergens vandaan, mag ik dan ook ergens vandaan komen? Heb jij daar ruimte voor?

In de roos...

Kennelijk heeft Simon precies in de roos geschoten. En is het beslis-moment van het geloof, dat Jezus de Zoon van God is!

En daar komt geen mens zélf op, het is ‘geopenbaard’. Door God de Vader in de hemel.

Wat betekent dat? Als ik dat zou moeten aanvaarden? Wat gebeurt er dan? Dan mag ik mezelf *lóslaten*. En mijn eigen mening over Jezus. Of die van anderen. Dit is iets wat je niet in de hand hebt, wat je niet kunt pakken, wat je niet kunt controleren. Dit kun je niet zelf verzinnen. God zegt: als jullie niet bij Mij kunnen komen, dan kom Ik wel naar jullie toe. Dan stuur Ik mijn Zoon.

Jezus maakt daar ruimte voor. Hij wil echt even naar jou luisteren: wie zeggen de mensen, wie zeg jij dat Ik ben? Vertel het maar. Jouw antwoord zal ook veel over jezelf laten zien....

Bijv. of je denkt een verlosser nodig te hebben of niet. Hoe die er dan uitziet of waar die aan moet voldoen volgens jou. En of je ook buiten je eigen horizon wilt kijken.

Maar dan vraagt Jezus jou: en wil je nu ook naar Mij luisteren?

Hij nodigt je uit en Hij daagt je uit: wie ben Ik...?

Om dat te ontdekken is het belangrijk om een tijd met Hem mee op te trekken. Net als zijn leerlingen. Jezus... het schijnt dat Hij nog leeft...

En ook dat er een ‘openbaring’ van God over Jezus voorhanden is: de bijbel.

We bidden voor je, dat je mensen mag ontmoeten die meer over Hem kunnen vertellen.

Want het is wel een belangrijke vraag: wie is toch die Jezus?

Een vraag waarop God graag aan jou het antwoord wil geven.

Hij koos er al voor om zich aan jou bekend te maken, via deze dienst.

LEVENSVRAGEN

IK RICHT ME LIEVER
OP HET AANBOD

Loeje

En verder...?

Nog meer weten over God, de kerk of de vriendendiensten? Mail je vragen aan Pieter de Jong:

pieter.vriendendiensten@live.nl

Wil je meer weten over de gemeente, haar activiteiten of deze dienst nog eens terugluisteren? Kijk dan op

<http://www.koepelkerk-arnhem.nl>

..Of wil je met anderen tijdens een aantal maaltijden praten over geloof, christendom en God? Geef je dan op voor de Alpha-cursus. Mail Erik Kooijker:

Alpha-arnhem@live.nl

Vriendendiensten zijn er elke 2^e zondag van de maand om 16:45. De flyer met de onderwerpen van de diensten die nog komen ligt

In de open kast in de hal.

Recht onder deze kerkzaal is na deze dienst gelegenheid om wat te eten.