



Advent 2008: de moeders van Jezus - 3

“...de vrouw van Uria”, *Mattheus 1:6 en 2 Samuël 11.*

moeder zonder naam ?

In het familie-album van Jezus komen vier vrouwen voor, het zijn alle bijzondere vrouwen, bijzondere geschiedenissen. Zij worden met name genoemd, behalve deze.... “de vrouw van Uria”.

Wanneer Salomo geboren wordt, dan is Uria allang gestorven (vermoord) én David heeft berouw getoond en Batseba was de vrouw van David geworden.

Mt. bladert heel opzettelijk naar deze zwarte blz. uit het familie-album van Jezus. Dit heeft iets te zeggen: een moeder uit een geschiedenis!! En wat voor een...?!

koning zonder hart !

Hoe zouden we reageren als David hier binnen zou wandelen, als we deze geschiedenis gelezen hebben? Hoe kijken we naar al die mooie psalmen van David, waaronder ook Psalm 51?!

Reality-tv: draait veel om schuld en problemen die dat geeft. En de oplossing lijkt dan: praat erover op TV, deel je emoties met kijkers. Maar wie praat erover met Góð, die luistert?! Wat is vergeving. Kan dat bevrijden?

Jezus zet recht wat door zonden krom getrokken is, maar er blijft ook altijd nog iets liggen: de schade. Zonde doet schade.

In 2 Samuël wordt het genoteerd, niet verzwegen, het is een even werkelijk als triest feiten-relaas. En tegelijk toont het de ketting-reaktie: van kwaad tot erger. Wie kan dat verbreken?

schuld en schade....

Mat. zet het expres zó neer: ‘de vrouw van Uria’. Omdat hij ook het antwoord op onze vragen gaat geven. Het antwoord is: Jezus Christus. Die heeft het patroon van het kruis laten zien. Dat patroon is vergeving en verandering. Vergeving neemt de schuld weg. Verandering voorkomt schade. Jezus’

evangelie zet de ‘wereld op z’n kop’. Onze wereld. Om er een andere voor terug te geven.

De machten van geld en sex en overheersen worden beheerst en ingezet voor leven en het bouwen van gemeenschap i.p.v. beschadigen en vernietigen.

nu eenmaal....

Een schrijnend voorbeeld van hoe mensen ermee omgaan vind je in 2 Sam. 11:25. waar gehakt wordt vallen ‘nu eenmaal’ spaanders.

Een veel gebruikte dekmantel voor onverschilligheid. Of onmacht: het is ons teveel, we voelen ons onmachtig om het op te lossen en dan komt “het gaat nu eenmaal zo” in beeld. In die paar bijgevoegde woorden “de vrouw van Uria” lees je een getuigenis van falen, ontzettend falen. En verschrikkelijke schade. Hoe reëler je dat onder ogen ziet, hoe meer je gaat verlangen naar het vrede-rijk van Jezus Christus. Eenmaal....

Liturgie:

Votum en groet
zingen: Gez. 79:1
schuldbelijdenis, zingen: Gez. 157
genadeverkondiging

gebed

lezing: Matth. 1:6 en 2 Samuël 11
zingen: Lvk 285

preek over een moeder van Jezus –
Matth. 1:6

zingen: Gez. 79: 2, 4, 5, 6

gebed

collecte
zingen: Lvk 125
zingen

uit Jesaja 11:

Uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei.

Hij ademt eerbied voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.

Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg.

Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.