



## Advent 2008: De Moeders van Jezus 2: Ruth (Ruth 1: 15-22 & 4: 9-20 & Matteus 1: 5)

### Advent & Het familie album

Wat is advent? 1. Stilstaan bij het begin van de verlossing. 2. Je opnieuw toewijden aan Jezus. Nu gaan zien wie Hij werkelijk is en wil zijn voor jou. 3. De wederkomst van Jezus verwachten... (Er is een dag). Het geslachtsregister van Matteus is het familie-album van Jezus en van die voormoeders en voorvaders van Jezus kun je veel leren over waarom Hij is geboren en hoe Hij is geboren en wie Hij is. Jezus wil niets liever dan dat onze foto ook in zijn familiealbum komt. Het boek is nog niet af. Nog steeds worden er foto's geplakt.

### Ruth en Jezus, familietrekjes... (15-18)

Zou Jezus ook familietrekjes hebben? Je weet wel... van die typische dingen die je terug ziet bij je vader en je oma en je tante en neef... Lees dan vers 16-17. Vrij vertaald naar Jezus: Ik zal jullie nooit verlaten en eeuwig bij jullie zijn. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft zal ik ook sterven. De Heer is mijn getuige. Zelfs de dood zal mij van u niet scheiden. Let op de trouw, de moed en de vastberadenheid van Ruth. Prachtige karaktereigenschappen. Ze denkt niet vanuit de onzekere toekomst maar vanuit wat nu nodig is.

### Aankomst in Betlehem... (19)

Betlehem het broodhuis, de stad van David, wordt getroffen door een

hongersnood. Het is een barre tijd, de Richterentijd waarin iedereen deed wat goed was in eigen ogen (Richt. 21: 25). Let op de ontvangst. Hun aankomst baarde opzien. Jezus werd geboren en in een voerbak gelegd, voor hem was geen plaats in Betlehem. Overal riepen de vrouwen 'dit is toch Naomi?' Jezus werd haast anoniem geboren. Toen waren er geen vrouwen die riepen dit is toch Jezus. God zelf zorgt voor het geboorte bericht. In het brood huis wordt wel het brood van het leven geboren. In de stad van David wordt uiteindelijk de langverwachte zoon van David geboren.

### Ruth en Mara (bitterheid) (20-21)

Ruth is Naomi's hoop in haar Mara, haar bitterheid. Die bitterheid is herkenbaar. Soms kun je het gevoel hebben dat alles je uit handen geslagen wordt. Dat je letterlijk met lege handen staat zoals Mara. De stap van verdriet naar bitterheid en verbittering is klein. Al weer een tegen slag. Houdt het dan nooit op? Jezus is gekomen om ook jouw cirkel van verbittering open te breken. Om je hoop, toekomst en perspectief te geven. Om deze wereld open te breken.

### Een vreemdeling die verdwaald is zeker

De Moabitische.... Kerst is dat Jezus gekomen is om de wereld te redden en niet alleen de kerk. Het smalle

evangelie to het brede evangelie. Ruth is een voorbode van dat brede evangelie. Zoals in de hemel zo ook op aarde. Het heil is vanaf Jezus voor alle volken. Jezus zelf zegt dit in Matteus 25: 35: 'Ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op'. In de vreemdeling Ruth ontmoet je Jezus. Alles wat jullie gedaan hebben voor deze onaanzienlijken hebben jullie gedaan voor mij.

### De gerste-oogst

Het boek Ruth werd door de joden altijd gelezen op het pinksterfeest, het oogstfeest. Wij denken aan de komst van Jezus naar deze aarde. Waarom kwam Hij? Johannes de Doper zegt het.... om ons te dopen met vuur en met de Geest.

### Jezus en Boaz... familietrekjes

De lossers Boaz verwijst naar de Verlosser Jezus. Het leert ons ook een zeer belangrijk aspect van Jezus verlossingswerk... Het losserschap was een sociaal systeem. De lossers stond borg voor een familielid in nood. Je kocht bijvoorbeeld grond terug of kocht iemand vrij die uit armoede slaaf was geworden (Lev. 25: 25-49). Jezus koopt ons vrij uit de macht van de zonde, hij bevrijdt ons van onze schuld om.... lief te hebben en om weer relaties aan te kunnen gaan, om mensen hoop te geven.

14 december:

**Maria de moeder van Jezus**

21 december:

**Het familiealbum van Jezus.**

21 december Eusebius:

**Hoe ziet jouw Verlosser eruit?**

24 december kerstdienst:

**Het kind uit de doeken.**

25 december kerstmorgen...

**Licht in jouw duisternis**

**Gebed van moeder Theresa:**

Allerliefste Heer, ik bid of ik u vandaag mag zien en elke dag in de persoon die ziek is en dat ik terwijl ik de zieke verzorg u verzorg en dien. Hoewel u uzelf verbergt achter de onaantrekkelijk en onredelijke mensen waaraan we ons irriteren bid ik of ik u mag herkennen en dat ik mag zeggen Jezus mijn patiënt, u dien ik. Amen....