



Leven in het koninkrijk deel 5 (Psalm 78: 1-11 & 127: 3-5) Hoe wordt opvoeden een feest?

Hoe kostbaar zijn onze kinderen?

Psalm 8... bezingt de mens als de kroon op de schepping en vertelt hoe juist de stem van kinderen belangrijk is bij de verkondiging van Gods luister. Juist zij werpen een macht op tegen de vijanden en breken verzet. Zoals een kind zo vaak ontwapend kan zijn. Wat vertellen en leren wij onze kinderen? Wat geven wij ze mee?

Pijl & Boog

David gebruikt in psalm 127 voor ouders en kinderen het beeld van de pijl en boog. De ouders zijn de boog en de kinderen de pijl. En de vraag is natuurlijk waarop richten wij die pijl? Wat is het doel waarop wij onze kinderen richten (visie en oriëntatie)? Wat is de roos? *Kinderen zonder doel gaan zichzelf als uitgangspunt nemen en als doel zien.* Alles draait om hen. Als kinderen niet leren om God in het centrum te zetten, wat staat daar dan? Gelukkig is de man van wie de koker is gevuld met pijlen. Waarom het beeld van de pijl en boog? Over strijden met God. Wel een boog en geen pijlen. Wel pijlen maar geen boog.

In de roos

Luister want dit is een wijze les... Ik spreek uit wat sinds lang verborgen is... Het gaat er in de opvoeding om dat kinderen boven alles horen over de grote daden van God en van de wonderen die Hij gedaan heeft. Vroeger en nu en in

jouw leven? Wat horen onze kinderen en kleinkinderen? De bijbel is niet saai. Echt een kwestie van keuzes. Welke lessen leren wij de kinderen? Welke boeken lezen we? Met welke vriendjes en volwassenen gaan ze om? Welke programma's kijken ze? Het kerndoel van ons leven is dat wij op deze aarde zijn om God te verheerlijken en dat wij leven tot meerdere eer en glorie van zijn grote naam. Wij willen het onze kinderen niet onthouden (4). Hij gaf onze voorouders de opdracht die aan hun kinderen te leren (5). Het perspectief gaat heel ver. Zo weet het volgende geslacht ervan. En zij die nog geboren moeten worden en hun kinderen (6). Het gaat hier dus om een zeer belangrijke vraag: Hoe bouwen wij aan volgende generaties? Het gaat om kennis en passie (kennen met je hart). Hoe investeren wij in onze kinderen (sport, school, muziek te druk om....)?

Waarom? (7-11)

Dan gaan ze vertrouwen (hopen). Dan gaan ze niet vergeten want vergeten is sterven. En dan richten ze zich op..... De geboden van God. Dan willen ze graag de wil van God doen. Eerst de luister van God... dan doen. Niet zij doen maar God doet... Een negatief voorbeeld. Let op de woorden, onwillig, opstandig, onstandvastig van hart en geest, ontrouw, je niet houden aan, dienstweigerars. Volwassenen worden dan mensen die wel een wapen bij zich hebben maar zich toch terug trekken uit de strijd (9).

Opvoeden in het koninkrijk

1. Identiteit: Kinderen moeten niet aan gestuurd worden op gedrag maar op wie ze zijn (de doop), kinderen van God (vrijheid en ruimte). Wat hebben ze nodig ipv wat moeten ze doen.
2. Genade: Ze mogen leren leven van genade en leren dat de geest hen wil vernieuwen en veranderen. We mogen ze leren hoe belangrijk 'bidden=ontvangen' is en zo bouwen een aan machtige generatie bidders. Kinderen zijn zo heerlijk 'ontvankelijk'.
3. Gods huisgezin: Het koninkrijk verbindt onze levens verhalen aan elkaar (vandaar de doopvraag aan de gemeente). Het zijn onze kinderen, onze pijlen in de strijd. Door te bouwen aan de kinderen kunnen we passiviteit en middelmatigheid doorbreken.
4. Jezus kinderen: We mogen leren hoe ze zich mogen onderwerpen aan Koning Jezus. Mozes kinderen of Jezus kinderen?
5. Tot eer van God... in de roos. Een leven van aanbidding. Met de stem van zuigelingen en kinderen...

Welkomtekst

Psalm 8: 2-3:

U die aan de hemel uw luister toont - met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken.

Anselm Grün: 'Een kind is geen boek dat geschreven, maar een boek dat gelezen moet worden'.

Anselm Grün: 'De kunst van opvoeding is de sleutel te vinden die de schatkist van kinderen opent. Als je gezag uitoefent, dat de afstand tussen jou als opvoeder en je kind *vergroot* in plaats van *verkleint*, gaat er iets mis. Als opvoeders ook nog de neiging hebben om voorschrijvend en moraliserend op te treden, ben ik bang dat jongeren niet tot hun recht en hun bestemming komen'.

Ad Verbrugge: 'Als kinderen van jongs af aan wordt geleerd dat hun eigen gevoel maatgevend is, zullen ze het belang van gemeenschappelijke vormen uit het oog verliezen. Ze maken er dan ook geen deel meer van uit en neigen ertoe aan het welzijn van anderen voorbij te gaan. Kinderen hebben handreikingen en structuren nodig, perspectief vooral. Niet om ze daarmee dwars te zitten, maar om de wereld hanteerbaar te maken en hoop te bieden voor de toekomst'.