



Leven in het koninkrijk deel 2 ...(1 Korinthiërs 10: 1-22)

Wat is de kracht van het avondmaal?.....Over Leven met Jezus

Kerngedachte

Kerngedachte: De Korinthiërs overschatten de kracht van het avondmaal en onderschatten het doel van het avondmaal.

Leven in deze wereld

Het gaat in hfdst 8-11 over het thema christelijke vrijheid. Zomaar kun je die vrijheid belangrijker vinden dan heiligheid. Paulus zegt dat ze niet bang hoeven te zijn voor afgoden want die bestaan niet. Je kunt rustig omgaan met ongelovigen en ook hun offervlees eten. Soms moet je dat omdat broeders of zusters daar moeite mee hebben laten. Liefde begrenst de vrijheid.

Maar...wees niet naïef. Omgaan met ongelovigen is niet waardevrij. Wees alert op de geestelijke wereld die schuil gaat achter de zichtbare werkelijkheid. Zie hoe kwetsbaar je bent en beïnvloedbaar. Het is niet erg als de boot in het water ligt maar wel erg als het water in de boot komt (je bent wel in maar niet van de wereld).

Het probleem in Korinthe

Wij eten het brood en drinken de wijn, wij zijn gedoopt dus wij zijn veilig. De Korinthiërs kregen geweldige gaven van

God en allerlei zegeningen, dus dachten ze 'het zit wel goed met ons'. *Ze vertrouwden vooral op de middelen die God gaf en op hun geestelijke ervaringen en niet op God zelf.*

Paulus zegt: Jullie moeten leren van het volk Israël. Moet je kijken wat God allemaal deed in de woestijn en zie wat er van terecht is gekomen van dat volk. Wie meent te staan ziet toe dat hij niet valle. Allemaal staan we in de verleiding. Allemaal vallen we zomaar. Troost: God is er ook nog... Hij zal niet toelaten dat u voet wankelt. Hij is betrouwbaar. Hij schenkt een uitweg.

Vlucht voor de afgoden

Het gaat in de tekst over vluchten voor afgoden. Vluchten kan alleen als je weet waar je voor en waarom je moet vluchten. Het woord dat gebruikt wordt is wees alert, kijk er goed naar. Geen zelfoverschatting. Afgodendienst: God op een verkeerde manier vereren, en alles wat je van God aftrekt... Afgoden: Er is maar één God, maar let op het rijk van de satan. De vraag is: Hoe ga jij je verre houden van die afgoden?

De uitweg

Waarom vieren wij het avondmaal. Wat is het doel van het avondmaal? De ontmoeting met Jezus en al zijn

weldaden. Het gaat om gemeenschap met zijn bloed en zijn lichaam. Hem toebehoren. Voorbeeld van de familie foto die je meeneemt als je langer op reis gaat.

Voeden en honger hebben. Versterken en zwak durven zijn.

Wat zijn de weldaden van verzoening en vergeving? Jezus is gekomen om je te bevrijden van je zonden, je bonden en je wonden. De worsteling met zonden, gebrokenheid en vast zitten aan dingen. Er is veel eenzaamheid. Jezus is gekomen om ons te bevrijden uit die eenzaamheid. Omdat het één brood is zijn wij hoe velen ook één lichaam. We hebben allemaal deel aan het ene brood.

Het doel van het avondmaal is Jezus ontmoeten. Als je hem ontmoet in al zijn schoonheid en kracht verliezen afgoden hun aantrekkingskracht. De eenheid met Jezus alleen beschermt je tegen afgoderij. Hij die in je is, is machtiger hij die in de wereld heerst.

Welkomsttekst: Hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst (1 Joh. 4: 4)