

Liturgie trouwdienst

Kelly & Thomas

03-02-2023



Voorganger: Cornelis Hamstra

Organist: Jaap Schoenmakers

Band: Sing it Out

Welkom

Votum en groet

Zingen: Opwekking 715 – Wat hou ik van Uw huis

Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers
Ik kan zo sterk verlangen naar
De binnenpleinen van de Heer
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee
Zo'n blijvende schreeuw om de Levende God

Een vogel is er thuis
Heer van de hemelse legers
Een zwaluw voedt haar jongen op
Bij U onder de pannen, God
Wonen bij U is een zegen
Zo'n blijvende kans om te zingen voor U

Gelukkig wie naar U
Vol van verlangen op weg zijn
Zelfs in het dorre bomendal
Zien zij een bron en regenval
Gaan zij van zegen tot zegen
Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad

Ach hoor en kijk naar mij
Heer van de hemelse legers
Ja liever één dag dicht bij U
Dan duizend dagen zonder U
Liever bij U aan de drempel
Dan binnen te zijn in een duistere tent

De Heer beveiligt ons
Eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
Aan mensen, eerlijk onderweg
Heer van de Hemelse legers
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U

Wat hou ik van Uw huis!

Gebed

Schriftlezing: Psalm 27

1. Van David.
De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?
2. Kwaadwilligen kwamen op mij af
om mij levend te verslinden,
mijn vijanden belaagden mij,
maar zij struikelden, zij vielen.
3. Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn,
al woedde er een oorlog tegen mij,
nog zou ik mij veilig weten.
4. Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
Hem te ontmoeten in zijn tempel.
5. Hij laat mij schuilen onder zijn dak
op de dag van het kwaad,
Hij verbergt mij veilig in zijn tent,
Hij tilt mij hoog op een rots.
6. Daarom heft zich mijn hoofd
fier boven de vijanden rondom mij,
ik wil offers brengen in zijn tent,
Hem juichend offers brengen,
ik wil zingen en spelen voor de HEER.

7. Hoor mij, HEER, als ik tot U roep,
wees genadig en antwoord mij.
8. Mijn hart zegt U na:
'Zoek mijn nabijheid!'
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,
9. verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn.

U bent mij altijd tot hulp geweest,
verstoot mij niet, verlaat mij niet,
God, mijn behoud.
10. Al verlaten mij vader en moeder,
de HEER neemt mij liefdevol aan.
11. Wijs mij uw weg, HEER,
leid mij op een effen pad,
bescherm mij tegen mijn vijanden,
12. lever mij niet uit aan mijn belagers.
Valse getuigen staan tegen mij op
en dreigen met geweld.
13. Mag ik niet verwachten
de goedheid van de HEER te zien
in het land van de levenden?
14. Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.

Zingen: Psalm 27 : 3 en 5

3. Eén ding blijf ik steeds van HERE vragen,
één enkel ding, dat heel mijn hart begeert:
om in zijn tempel al mijn levensdagen
bij Hem te zijn, te wonen bij mijn HEER.
Daar in zijn, waar alles spreekt van Hem,
wil ik aanschouwen 's HEREN lieflijkheid,
zijn schone dienst, verricht in heiligheid.
Ik wil aandachtig luistren naar zijn stem.

5. Hoor mij, o God, en antwoord uit genade,
op uw bevel zoek ik uw aangezicht.
Verberg U niet in toorn, maar sla mij gade,
U bent mijn heil, mijn levenskracht, mijn licht.
Al zijn van mij in tegenspoed en strijd
mijn vader en mijn moeder weggegaan,
toch keert U zich niet af, maar neemt mij aan.
U zorgt voor mij in mijn verlatenheid.

Verkondiging

Zingen: Opwekking 520 – Wees mijn verlangen

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart
Laat mijn gedachten op U zijn gericht
Wakend of slapend, vervuld van uw licht

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer
Dat ik in U blijf en U in mij Heer
U als mijn vader en ik als uw kind
Dat in uw armen geborgenheid vindt

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd
Maak mij tot machtige daden bereid
Wees als een burcht
Als een toren van kracht
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens
Bij U te wonen is al wat ik wens
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk

Hemelse Koning, die het kwaad overwon
Als ik daar kom in het licht van uw zon
(2x): Stralend van vreugde
 Getooid als een bruid
 Gaat mijn verlangen
 Nog meer naar U uit

Toelichting huwelijk

Zingen: Opwekking 767 – Familie

Hoe mooi en hoe heerlijk
Als wij als familie
Als broers en als zussen
Om elkaar geven
En open en eerlijk
Met elkaar omgaan
De vrede bewaren
En eensgezind leven

En het mooiste geschenk
Wordt ons gegeven
De zegen van God
Een eindeloos leven

Hoe mooi en hoe heerlijk
Als wij als familie
Als broers en als zussen
Om elkaar geven
En open en eerlijk
Met elkaar omgaan
De vrede bewaren
En eensgezind leven

(3x): En het mooiste geschenk
Wordt ons gegeven
De zegen van God
Een eindeloos leven

Een eindeloos leven

Huwelijksbevestiging

Gebed

Zegening huwelijk

Zingen: Opwekking 687 – HEER wijs mij Uw weg

Heer, wijs mij Uw weg
En leid mij als een kind
Dat heel de levensweg
Slechts in U richting vindt
Als mij de moed ontbreekt
Om door te gaan
Troost mij dan liefdevol
En moedig mij weer aan

Heer, leer mij Uw weg
Die zuiver is en goed
Uw woord is onderweg
Als een lamp voor mijn voet
Als mij het zicht ontbreekt
Het donker is
Leid mij dan op Uw weg
De weg die eeuwig is

Heer, leer mij Uw wil
Aanvaarden als een kind
Dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt
Als mij de wil ontbreekt
Uw weg te gaan
Spreek door Uw woord en Geest
Mijn hart en leven aan

Heer, toon mij Uw plan
Maak door Uw Geest bekend
Hoe ik U dienen kan
En waarheen U mij zendt
Als ik de weg niet weet
De hoop opgeef
Toon mij dat Christus
Heel mijn weg gelopen heeft

Toon mij dat Christus
Heel de weg gelopen heeft

Collecte

Zegen

Zingen: Psalm 150

1. Looft de HEER uw God alom,
looft Hem in zijn heiligdom.
Looft Hem, maakt zijn naam bekend,
looft Hem in zijn firmament.
Looft de HEER om al zijn deugden.
Looft Hem om zijn sterke macht.
Looft Hem die zijn werk volbracht.
Looft de HEER met grote vreugde.
2. Looft de HEER, brengt Hem uw dank,
looft Hem met bazuingleklank.
Looft Hem met de harp en luit,
looft Hem met de trom en fluit.
Looft de HEER, elk moet Hem eren.
Looft Hem, laat de cimbels slaan.
Looft Hem, vangt de reidans aan.
Al wat ademt, looft de HERE!