

Gebedsviering

*o.l.v. Revd Dorienke de Vries en Pastoor Rudolf Scheltinga
m.m.v. Nomen Nescio o.l.v. Marja Stoter*

Vorbereiding

God, kom ons te hulp
Heer, haast u ons te helpen

Lied (3x)

Kom tot ons, o heil'ge Geest,
kom en ontsteek het vuur van uw liefde;
kom tot ons, o heil'ge Geest.
Veni Sancte Spiritus.

Woorden van inkeer en bezinning

Responsie:

(God van ons genoeg)
vergeef en vervul ons

God, onze schuilplaats
in het besef dat u niet ons enig geluk bent geweest,
en dat wij aan u niet genoeg hadden, bidden wij u:
God van ons genoeg...

God, ons enig geluk;
om de afgoden die wij hebben gediend –
geld, bezit, genot, werk –
om al die vergeefse pogingen om onze leegte te vullen, bidden wij u:
God van ons genoeg...

God, ons enig bezit;
om onze ontevredenheid met wat u ons toebedeelde,
en om de hebzucht waarmee wij ons hebben toegeëigend
wat voor anderen was bestemd, bidden wij u:
God van ons genoeg...

God, onze levensbeker;
om onze doofheid voor uw stem in het roepen van de armen,
en om de hardnekkigheid

waarmee wij de stem van ons geweten het zwijgen opleggen, bidden wij u:
God van ons genoeg...

God, die ons inzicht geeft;
om de dood die wij hebben afgeroepen over onszelf,
over onze medemensen en over heel uw schepping, bidden wij u:
God van ons genoeg...

Koor: Kyrie

Koor: Gloria sei dir gesungen

Cantate BWV 140

Gloria sei dir gesungen.
Mit Menschen und mit Engelszungen,
Mit Harfen und mit Cymbeln schön

Von zwölf Perlen sind die Pforten
An deiner Stadt, wir sind Consorten
Der Engel hoch um deinen Thron

Kein Aug hat je gespürt, kein Ohr hat je gehört
Solche Freude
Des sind wir froh, i-o! i-o!
Ewig in dulci jubilo

Psalm 16 (koor, voorganger en aanwezigen) (Lied 16a, Nieuwe Liedboek)

Refrein: Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven.

Confession de Foi

Hetty Overeem

Je crois en Dieu, le Père tout puissant
Je crois en Jésus Christ, son Fils unique notre Seigneur,
Qui a été conçu du Saint Esprit
Et qui est né de la vierge Marie

Il a souffert sous Ponce Pilate.
Il a été crucifié Il est mort
Il a été enseveli, Il a forcé le séjour des morts.

Le troisième jour il est ressuscité de morts.
Il est monté au ciel.
Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père tout puissant
Et il viendra de là pour juger les vivants et les mort.

Je crois en L'esprit Saint. Je crois la sainte Eglise universelle,
La communion des saints, la rémission des péchés,
la résurrection des morts, et la vie éternelle
Amen, Amen, Amen

Belofte van toewijding

De schepping kijkt met reikhalzend verlangen uit naar de verlossing van de mensheid. Laten we daarom samen beloven dat we zullen zorgdragen voor alles wat God heeft gemaakt.

**Heer van ons leven, God die ons hoop geeft;
wij beloven dat we naar uw schepping zullen omzien,
door ons afval te verminderen en duurzaam te leven.
Wij beloven dat we de rijke diversiteit van het leven
zullen eerbiedigen en beschermen.
Leid ons door uw wijsheid,
opdat het leven in al zijn verschijningsvormen tot bloei komt
en zich voegt in de lofzang van heel uw schepping.**

Moge de Schepper van alle leven ons trouw maken
aan de belofte die wij hier hebben gedaan.
Amen. Amen. Amen.

Louange

Hetty Overeem

Alleluia! Bénis le Seigneur, o mon âme, alleluia !
Alleluia! Bénis le Seigneur, o mon âme, alleluia !

Alleluia ! Gloire soit à Dieu le Père,
gloire au Sanit Esprit et gloire au Fils, notre frère !

Viens Seigneur, bénis ton eglise, aide nous à demeurer en Toi
Viens Seigneur, unis ton église par l'amour que le monde croie !

Saint, saint, saint, le Seigneur, les cieus et la terre sont pleins de la gloire
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieus !

Voorbeden

An Irish blessing

James Moore

May the road rise to meet you.
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face,
The rains fall soft upon your fields.

And until we meet again, until we meet again,
May God hold you in the palm of his hand.
And until we meet again, until we meet again,
May God hold you in the palm of his hand.

May the sun make your days bright,
May the stars illuminate your nights,
May the flowers bloom along your path,
Your house stand firm against the storm.

And until we meet again, until we meet again,
May God hold you in the palm of his hand.
And until we meet again, until we meet again,
May God hold you in the palm of his hand.

Wegzending

Ga in vrede om de Levende te dienen in al zijn schepselen
In Christus' naam, amen.

Slotlied, lied 978 *Aan u behoort, o Heer der heren*

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.