

## Liturgie Koepeldienst zondag 14 april 2024

### Thema: 'Let op: kerk in uitvoering ([1 Korintiërs 3:9b-15](#))

Kern van de liturgie is: *Let op: kerk in uitvoering*. De kerk lijkt wel eens een plek waar alles goed geregeld is en waar een groep mensen samenkomt die elkaar gevonden hebben in het geloof. Ze betalen contributie, kiezen een bestuur en organiseren gemeenschappelijke activiteiten. Een vredig beeld als je het zo brengt.



Maar de kerk is echt werk in uitvoering. Het is allemaal nog lang niet af. Meerdere mensen met elk hun eigen kwaliteiten en (on)kunde lopen rond op de bouwplaats en bouwen mee aan een stukje van de kerk. Dat gaat lang niet altijd goed. Daarom is het goed om met elkaar te praten over: hoe bouwen wij, elk met onze eigen kwaliteiten en (on)kunde, samen aan de kerk?

Hieronder volgt een mogelijke liturgie. Daarom kun je ook onderdelen overslaan of op een eigen manier invullen. *Voel daarin alle vrijheid.*

*Nodig voor onderstaande liturgie:*

- Scherm met internetverbinding (voor KoepelkerkOnline en filmpjes)
- Kaars en aansteker
- Druivensap en brood
- Ballonnen

### De liturgie

- |          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Elkaar welkom heten.  |
| <b>2</b> | Spreek daarna met z'n allen hardop uit:<br><b>'Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is trouw voor altijd. Hij laat niet los wat hij begint met Zijn handen.'</b><br><br>Laat iemand van jullie de groet uitspreken:<br><b>'Genade is er voor je en vrede,<br/>van God, onze Vader, door onze Heer, Jezus Christus, in eenheid met de Heilige Geest.<br/>Amen'</b> |
| <b>3</b> | Laat iemand van jullie een kaars aansteken.<br>Als de kaars brandt zeg dan met z'n allen hardop:<br><b>'Laat het Licht van Jezus Christus over ons schijnen'</b>  |
| <b>4</b> | Zing biddend met elkaar: 'Wat houd ik van uw huis' (Psalm 84)<br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=ApLReosJd0s">https://www.youtube.com/watch?v=ApLReosJd0s</a>  |

Wat hou ik van Uw huis  
Heer van de hemelse legers  
Ik kan zo sterk verlangen naar  
De binnenpleinen van de Heer  
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee  
Zo'n blijvende schreeuw om de Levende God

Een vogel is er thuis  
Heer van de hemelse legers  
Een zwaluw voedt haar jongen op  
Bij U onder de pannen, God  
Wonen bij U is een zegen  
Zo'n blijvende kans om te zingen voor U

Gelukkig wie naar U  
Vol van verlangen op weg zijn  
Zelfs in het dorre bomendal  
Zien zij een bron en regenval  
Gaan zij van zegen tot zegen  
Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad

Ach hoor en kijk naar mij  
Heer van de hemelse legers  
Ja liever één dag dicht bij U  
Dan duizend dagen zonder U  
Liever bij U aan de drempel  
Dan binnen te zijn in een duistere tent

De Heer beveiligt ons  
Eer en geluk zal Hij geven  
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd  
Aan mensen, eerlijk onderweg  
Heer van de Hemelse legers  
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U

Wat hou ik van Uw huis!

**5**

We gaan zo een stuk uit de Bijbel lezen. Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente van Korinte onder andere dat iedereen bij elkaar hoort: er moet geen groepsvorming plaatsvinden, maar de gemeente moet een volmaakte eenheid vormen. Op die manier kan iedereen meebouwen aan de kerk.

- (1) Luister naar deze clip en zing gerust mee: 'Samen is veel leuker'  
[https://www.youtube.com/watch?v=sj\\_lfX0rfj8](https://www.youtube.com/watch?v=sj_lfX0rfj8)
- (2) Speel samen de ballonnenrace. Voor de uitleg zie pagina 5. Bespreek daarna kort wat er goed ging en wat er minder goed ging.
- (3) **Lees** het bijbelgedeelte uit de Bijbel: 1 Kor. 3:9b-15 Dit kan uit Bijbel in gewone taal of de Nieuwe Bijbelvertaling 2021

**6 KoepelkerkOnline:** (ca. 8 minuten): met daarin 'korte overdenking' en 'gebed'  
[LINK TOEVOEGEN]

**7** *Bespreking:*

Maak kleine groepjes van ongeveer 4 personen:

- Wat doet het met je dat je werk aan de opbouw van de kerk ertoe doet, en beoordeeld zal worden? Vind je dat mooi, of juist spannend?
- Herken je de neiging om een oordeel te hebben over het werk van anderen? Wat zou je kunnen doen om milder te worden?
- Bespreek met elkaar door welke kwaliteiten en talenten jullie herkennen in jullie groepje, die ingezet kunnen worden voor de opbouw van de kerk. Welke kwaliteiten herken je bij jezelf? Welke kwaliteiten herken je bij anderen? Heeft iemand kwaliteiten die zouden passen bij de openstaande vacatures? (voorzitter BT, voorzitter DT, pastorale ouderling)
- Bid samen voor de opbouw van de kerk en voor elkaar.

**8** Zing samen 'Als U het huis niet bouwt' <https://www.youtube.com/watch?v=zjIStoUpOho>

**9** *Vier met elkaar het avondmaal gebruik daarvoor druivensap en brood:*

Hiervoor zijn drie manieren mogelijk:

- (1) Je geeft aan elkaar het brood en zegt tegen de ander: 'Dit is het lichaam van Christus voor jou.' Je geeft aan elkaar een beker(tje) met druivensap en zegt tegen de ander: 'Dit is het bloed van Christus voor jou.'
- (2) je kunt één van de aanwezigen vragen om de instellingswoorden (zie hieronder) uit te spreken voordat brood en druivensap worden uitgedeeld en
- (3) je kunt kijken naar een aparte (eerdere) KoepelkerkOnline waarin Cornelis de instellingswoorden uitspreekt (link zijn onderaan deze liturgie te vinden)

**10** Zing samen 'Fundament'  
<https://www.youtube.com/watch?v=wDOfRWk3ETE>

**11** *koffie/thee/limonade...met wat lekkers misschien...*

### Instellingswoorden van het avondmaal

Het brood, dat wij breken, is een gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft, dat het lichaam van onze Here Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden en op een nieuw leven.

De beker der dankzegging is een gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft, dat het bloed van onze Here Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden en op een nieuw leven.

### Nog wat laatste opmerkingen

Dit is het einde van de liturgie.

Als tip voor praktisch ingestelde koepels of voor kleine kinderen: zorg voor allerlei bouwmaterialen (Duplo, Kapla, Lego, stenen, hout, kaartspel etc.) en bouw samen een kerk!

Mochten jullie als koepel graag andere gebedsvormen willen uitproberen dan kun je het volgende document dat het gebedsteam heeft samengesteld ook doornemen. Hier vind je allerlei ideeën die je nu of in een latere koepeldienst zou kunnen toepassen:

<https://docs.google.com/document/d/1p85cNG6mcTq0x3jdryxz2LN2JV8xHwDnvgZ-TpuaMJs/edit?usp=sharing>

### Links

Wat houd ik van uw huis

<https://www.youtube.com/watch?v=ApLReosJd0s>

Samen is veel leuker

[https://www.youtube.com/watch?v=sj\\_lfX0rfj8](https://www.youtube.com/watch?v=sj_lfX0rfj8)

Als U het huis niet bouwt

<https://www.youtube.com/watch?v=zjISToUpOho>

Fundament

<https://www.youtube.com/watch?v=wD0fRWk3ETE>

Instellingswoorden brood

<https://www.youtube.com/watch?v=sUac8csXIMQ>

Instellingswoorden wijn

<https://www.youtube.com/watch?v=c8bCzb0-Bc4>

Deze KoepelkerkOnline

**[LINK TOEVOEGEN]**

## Spel: balonnenrace

Verdeel de groep in twee teams. Het doel van het spel is om zo snel mogelijk alle ballonnen van plek A naar plek B te vervoeren, terwijl ze in tweetallen een ballon tussen hun buik klemmen. De ballonnen mogen niet met handen of voeten beetgepakt worden. Als de ballon valt moet het tweetal terug naar start.

Het team dat als eerste alle ballonnen naar plek B heeft gebracht heeft gewonnen.

Bepaal van tevoren:

- Bepaal de teams
- Bepaal waar plek A is en waar plek B is
- Bepaal hoeveel ballonnen er van plek A naar plek B vervoerd moeten worden
- Bespreek van tevoren de spelregels

Vonden jullie het makkelijk? Je kunt het spel moeilijker maken door de volgende variaties toe te voegen:

- Leg één of meerdere obstakels op het parkoers die genomen moeten worden
- Kies ervoor om de ballon tussen jullie hoofden te klemmen

